

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Gazze Ölüyor! Kabullenme Sahip Çık!

Sayın Basın Mensupları, Kıymetli Müslümanlar!

Neredeyse beş haftadır İslam'ın ve Müslümanların azılı düşmanı gasıp Yahudi varlığı "İsrail"; Rabbimizin etrafını mübarek kıldığı topraklarda, Filistin'de, Gazze'de adeta bir soykırım gerçekleştiriyor. Müslümanların başındaki yöneticilerin sadece konuşup hiçbir somut adım atmıyor olmalarından cesaret alan işgalci varlık, azgın bir şekilde bebekleri, çocukları, kadınları canice katlediyor. Hastaneleri, okulları, camileri, pazar yerlerini, kampları ve marketleri en ağır silahlarla bombalıyor. Çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç demeden ve hiçbir ayırım gözetmeden öldürüyor. Bugüne kadar şehit edilen kardeşlerimizin sayısı 11 bine ulaştı. Bu vesileyle hayatını kaybeden şühedeye Rabbim rahmetiyle muamele buyursun. Rabbim oradaki mücahitlerin ve mücadele eden kardeşlerimizin yardımcısı olsun.

Kıymetli Müslümanlar!

Akan bu kan, dökülen bu gözyaşı, elem verici bu acı ve ıstırap yeni değildir. Katil Yahudi varlığı "İsrail" bu topraklarda tam 75 yıldır vardır ve Müslümanlara acı çektiriyor. Ama tüm bunlardan daha hazin olan nedir biliyor musunuz? Bu mezalimin Müslümanların başındaki 57 ülke yöneticilerin gözlerinin önünde oluyor olmasıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Allah'a hamdolsun Müslümanlar olarak Filistin davasına hep sahip çıktık, kardeşlerimizi acılarıyla baş başa bırakmadık, Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Sadece Yahudi varlığını telin etmekle ve kardeşlerimize dua etmekle de yetinmedik. İşgalin kınama mesajlarıyla bitmeyeceğini, meselenin BM'ye havale edilerek çözülmeyeceğini, ABD'nin iki devletli çözüm planının bir şer tuzağı olduğunu da söyledik. Filistin'in o topraklardan işgalci Yahudi varlığının sökülüp atılmasıyla kurtulacağını anlattık. Bunun boş laf ile değil ancak ve ancak somut adımlar ile olacağını, yöneticilerin harekete geçmesi ile "Orduların Aksa'ya" seferber edilmesi ile mümkün olacağını haykırdık. Yöneticilere seslendik, İslam beldelerinin ordularına seslendik ve onlara Allah için sorumluluklarını hatırlattık.

Üzerinden beş hafta geçmiş olmasına rağmen Gazze'deki kardeşlerimizi acılarıyla baş başa bırakmadığımızı göstermek adına, Filistin davasına sahip çıktığımızı ortaya koymak adına, mezalim karşısında tepkisiz kalan yöneticilere hakkı bir kez daha haykırmak adına işte yine meydanlardayız.

"Müslüman Müslümanın derdiyle dertlenendir" hadisi mucibince kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeye, onların gözyaşlarına ortak olmaya Gazze için direnmeye ve Gazze'ye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Allah bu sözüme şahittir.

Kıymetli Müslümanlar!

Bizler Gazze'ye ve mezalime maruz kalan kardeşlerimize sahip çıkma kararlığına bu denli sahipken; İslam beldelerinin yöneticileri Gazze'deki mezalime seyirci kalmaya devam ediyorlar. İslam'ın kendilerinden talep ettiği orduları hareket ettirme hükmünü yerine

getirmedikleri gibi gasıp Yahudi varlığına karşı; elçiyi çekmek, ticari ilişkileri sonlandırmak, diplomatik ilişkileri kesmek, askeri üslerden İslam'ın düşmanlarını kovmak gibi basit ama somut adımları dahi atamadılar.

Kıymetli Müslümanlar!

Yöneticiler orduları hareket ettirme sorumluluğunu yerine getirmediler, ne var ki bu en basit adımları bile atamadılar... Peki yöneticiler ne yaptılar? Sessizliklerini korudular. Üstüne üstlük aleni bir şekilde katil Yahudi varlığını desteklemek için "İsrail"e geldiğini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı topraklarımızda ağırladılar ve Müslüman kanı bulaşmış o kirli elleri sıktılar.

Rabbim şahit olsun ki; orduları gönderme gücü olduğu halde kınayan, Yahudi varlığını telin etmekle yetinen idarecileri asla alkışlamadık. Vallahi katillerin topraklarımızda ağırlanmasından, yöneticilerin vurdumduymazlığından asla razı gelmedik.

Peki Şimdi Sizlere Soruyoruz Ey Müslümanlar!

Azдықça azan Yahudi varlığına, sömürgeci kâfir Amerika'ya kim had bildirecek? Akan kanları ve dökülen gözyaşlarını kim dindirecek? Kâbe'den daha şerefli olan Müslüman onurunu kim kurtaracak? Gazze'deki katliama kim dur diyecek?

ABD'nin şerir planı olan iki devletli çözüm Filistin'in kurtuluşu olabilir mi? Başta kâfir Amerika olmak üzere sömürgeci Batı'nın bize dayattığı çözümlerden bize ve Filistin halkına bir hayır gelir mi? Siz söyleyin Allah aşkına kâfirlerden Müslümanlara bir hayır gelir mi?

Gazze yaşanan bu mezalime; katillerle el sıkışan ve onlarla halen stratejik işbirliği içerisinde olan yöneticiler son verebilir mi?

Kudüs ve Mescidi Aksa yöneticilerin yaptığı cılız kınama mesajları ile kurtulur mu?

İslam konferansı örgütünün şaşalı toplantıları ile kurtulur mu?

Birleşmiş Milletler kararlarına atıf yapmakla kurtulur mu?

Peki Nasıl Kurtulur Ey Müslümanlar!?

Şahitlerin şahitlik edeceği günde lehimize hüccet olsun diye bu meydanlardan bir kere daha Filistin'in nasıl kurtulacağını Allah için haykırıyoruz ve hatırlatıyoruz.

Kudüs ve Mescidi Aksa; Kudüs işgal altında iken bize gülmek haram olsun diyen Selahaddinler gibi komutanlarla kurtulur. Kudüs'ü fethettiğinde şehre deve ile değil de güzel bir at üzerinde girmesi istenildiğinde "**Eğer biz İslam'dan başka izzet ararsak Allah bizi zelil eder**" diyen Hz. Ömer gibi izzeti sadece İslam'da arayan Raşid Halifelerle kurtulur. Yüklü miktarda paralar karşılığında Filistin'den toprak vermesini isteyen Siyonist Liderlere karşı, "**Ben size bir karış dahi toprak satmam, Zira o beldele bizim değil İslam Ümmetindedir**" diyen Abdülhamit gibi basiretli yöneticilerle kurtulur. Velhasıl sözlerle değil ordularla kurtulur.

Mescidi Aksa ancak; Filistinli kardeşlerimizin acılarını kendi acısı, döktükleri gözyaşlarını kendi gözyaşı, dertlerini de kendi derdi belleyen yöneticilerle kurtulur.

Şimdi Ey yöneticiler! Sizlere Sesleniyoruz!

Evet, sizlere bu hatırlatmaları ve seslenişleri daha önceleri de yapmıştık. Rabbimiz Azze ve Celle'ye sunabileceğimiz bir mazeretimiz daha olsun diye sizlere tekrar sesleniyoruz. Ve bilinsin ki hakkı söylemeye adadığımız dillerimiz hakkı söylemeye ve hatırlatmaya devam edecektir biiznillah.

Şimdi söyleyin ey yöneticiler;

Yıllardır Filistin'e yapılan saldırılar, kardeşlerimizin canlarına, mallarına, kutsallarımıza ve dinimize yapılmış saldırılar değil mi? Kadınların çığlıkları, çocukların gözyaşları, annelerin feryatları ve Kâbe'den daha aziz olan şehitlerin kanları sizleri harekete geçirmek için yeterli değil mi? Şahadeti arzulayan askerlere, kışlalarda âtil bekleyen silahlara ve devasa servetlere sahipken daha ne kadar bekleyeceksiniz? Amerikan çıkarları için başka ülkelere gönderdiğiniz İHA ve SİHA'ları katil "İsrail"ın üzerine ne zaman göndereceksiniz? Söyler misiniz mübarek kutsal beldemizdeki bu kahredici işgale kim son verecek?

Mescidi Aksa size haykırıyor, nerede Ömer Faruklar, nerede Selahuddinler, nerede Müslümanların Halifesi. Bu çağrıya icabet etmeyecek misiniz?

Söyleyin! Neden harekete geçmiyorsunuz? Kimden ve neden korkuyorsunuz? Kâfirlerin örümcek ağı gibi zayıf olan düzenlerinden mi? Oysaki onlar sadece sizin korkunuzdan besleniyorlar. Sizler korktukça onlar küstahlaşıyorlar.

Ey Yöneticiler!

Çıkamaz mı içinizden düşman ordusuyla karşılaştığında "**ben birazdan ya düşman ordusu komutanının çadırında olacağım ya da cennette**" diyerek kararlılıkla düşman ordusunun üzerine yürüyen Ukbe bin Nafi gibi bir kararlılıkla Yahudi varlığının üzerine ordularıyla hareket edecek bir lider?

Çıkar mı içinizden Mescidi Aksa işgal altındayken gülmeyi kendisine haram kılan Selahaddin gibi komutanlar?

Çıkar mı içinizden Teodor Hertzel'in Filistin'den toprak isteğine karşı onu huzurundan kovan halife Abdülhamid gibi, Gazze'deki kardeşlerimizin kanları üzerine pazarlık yapmaya gelen terör devleti Amerika'yı ve sömürgeci Kâfirleri her şeyleri ile topraklarımızdan kovacak hayırlı bir lider?

Ey İslam Beldelerinin Yöneticileri!

Gazze sizin kınama mesajlarınızın gölgesinde yok oluyor, Gazze sizin diplomasi trafiğinizin gölgesinde ölüyor. Ve Gazze; orduları bekliyor. Siz yaşarken Gazze ölmesin. Kınamayın harekete geçin! Susmayın harekete geçin! Müslümanların ordularını harekete geçirin!

İşte bu sizin açınızdan hem dünyada hem de ahirette daha hayırlıdır.

Buradan Başta Amerika Olmak Üzere Gasıp Yahudi Varlığını Her Türlü Destekleyen Sömürgeci Kâfirlere, Aşağılık Yahudi Varlığı İsrail'e Sesleniyoruz.

Evet fütursuzca Müslümanların üzerlerine bombalar yağdırıyorsunuz! Çoluk çocuk, yaşlı genç demeden Gazze’de katliam gerçekleştiriyorsunuz. Ve biz bunları Müslüman beldelerin yöneticilerinin sessizliğinden cesaret alarak yaptığınızı biliyoruz.

Ama Sizler De Şunu Çok İyi Bilin Ve Sakın Unutmayın!

Kudüs bizim yani Müslümanlarındır! Kudüs Müslümanların rüyasıdır! Kudüs Müslümanların özlemidir! Kudüs, Mekke ve Medine gibi kutsalımızdır! Kudüs ve Mescidi Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in İsra ve Miraç topraklarıdır. Kudüs ve Mescidi Aksa bizim onurumuzdur, şerefimizdir.

Ve bizler Mescidi Aksa’yı asla sahipsiz bırakmayız. Değil beş hafta yüzlerce yılda geçse bizler onurumuza sahip çıkmaktan asla vaz geçmeyiz.

Sakin bizleri “*Kudüs kırmızıçizgimizdir*” diyerek Mescidi Aksa’ya ihanet eden yöneticilerle karıştırmayın! Bizler ne pahasına olursa olsun Mescidi Aksa’ya asla ihanet etmedik. Kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Zulme alkış tutanlardan olmadık. Reel politığe yalanına değerlerimizi kurban etmedik.

İşte buradayız! Gazze’ye sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kardeşlerimizin ölümünü kabullenmiyoruz. Yöneticiler Mescidi Aksa’ya sahip çıkmasalar da bizler sahip çıkmaktan asla vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Bugün gasıp Yahudi varlığının işgal ettiği topraklar bizim yani İslâm ümmetindedir... Ve azların çokları yendiği Bedir’den, Yahudilere dünyayı dar eden Hayber’in fethinden ilham alan İslam ümmeti; nasıl olur da zillete rıza gösterebiliriz ki? Nasıl olur da katliamlara sessiz kalabilir?

Ey Korkak, Zelil ve Aşağılık Kâfirler! Şunu Da Sakın Unutmayın!

Gün gelecek Raşid bir halifenin önderliğinde Allah’ın izniyle işgal ettiğiniz topraklar Müslüman ordular tarafından çok yakında kurtarılacaktır. Filistin toprakları “Allahu Ekber” nidalarıyla inleyecek ve Rasulullah’ın “La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah” sancağı altında gölgelenecektir. Filistin zamanında, Haçlılardan kurtarıldığı gibi Yahudiler ve destekçilerinden de kurtarılacaktır. Çünkü komutanı Muhammed olan bir ümmet asla mağlup olmaz. Elbette ki yarın bekleyen için yakındır! Allah’ın izniyle bu mutlaka gerçekleşecektir. Zira Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ “Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz.” [Sad 88]