

Hizb-ut Tahrir
Resmî Sözcülüğü
Türkiye Vilâyeti



Allah, sizlerden îman edip sâlih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağı, onlar için seçtiği dinlerini (İslam'ı) yeryüzünde hâkim kılacağı, (geçirdikleri) bu korkularını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fâsıkların ta kendileridir. [Nur 55]

- Basın Açıklaması -

Müslüman Türkiye Halkına Bir Hatırlatma

No: TR-BA-2009-RS-TR-0031

H. 27 Şevval 1430
M. 16 Ekim 2009

AKP'nin kokuşmuş Batı fikirleri olan demokratik haklar ve özgürlükleri hayata geçirme çalışmalarının son halkası neredeyse milli bir proje haline getirdikleri Kürt açılımı projesidir. Bu projenin Amerika tarafından hazırlandığı, AKP tarafından Türkiye halkına servis edildiği artık gün yüzüne çıkmış durumdadır. Ancak bizim burada değineceğimiz husus, bu Kürt açılımı denilen proje esnasındaki bir demagojiyi ifşa etmek ve bundan Müslüman Türkiye halkının ders çıkarmasını sağlamaktır.

Sivil toplum örgütleriyle görüşmelerde bulunmak üzere 09.10.2009 Cuma günü Diyarbakır turuna çıkan proje genel koordinatörü İçişleri Bakanı Beşir Atalay, demokratik açılım çalışmalarında iki özel ana hedef bulunduğunu, bunlardan birinin "Türkiye'de terör bitsin, terör endişesi ve korkusu kalmasin" şeklinde olduğunu açıkladı. O halde Müslüman Türkiye halkına soruyoruz:

- Bir yandan terör bitsin derken diğer yandan Türkiye Müslüman halkının muhlis **Hizb-ut Tahrir** şebabını sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için hapisanelere koymakla terör estirmiş olmuyorlar mı?
- Tek gayeleri, Allah'ın inzal ettikleri ile yönetecek **Hilafet Devleti**'nin ikamesi olan **Hizb-ut Tahrir** şebabını hapisanelere koyarak ailelerine korku ve endişe yaşatmaları bu sözlerinin yalandan ibaret olduğunu göstermiyor mu?
- Aynı gezisi esnasında Beşir Atalay, demokratik açılım çerçevesinde bir başkasına baskı oluşturmadan herkes istediği fikirleri söyleyebilmeli derken hiçbir şiddet ve baskı unsuru kullanmadan sadece İslami fikirleri söylemelerinden dolayı **Hizb-ut Tahrir** şebabının hapisanelere konulması bu demokratik hak dedikleri şeyin bir safsatadan ve mavalardan ibaret olduğunu göstermiyor mu?
- Bir yandan sözde Kürt açılımı projesi adı altında Doğu bölgesine ziyaretler düzenleyen hükümetin diğer yandan Doğu'daki **Hizb-ut Tahrir** şebabını hapisaneye atarak **Hilafet Devleti**'ni ikame çalışmalarının önünü kesmek istemesi bu projenin Müslüman Türkiye halkının maslahatlarını gözetmekten başka amaçlarla hayata geçirilmek istendiğini açıkça ortaya koymuyor mu? Bu hatırlatmalarımız üzerinde iyi düşünüp tek bir parça olan İslami ümmetin ayrılmaz bir parçası olmanıza uygun doğru kararlar veriniz ey Müslüman Türkiye halkı!

Ey îman edenler! Allah ve Rasulu sizi, size hayat verene çağırdığı zaman icâbet ediniz. [el-Enfâl 24]

Yılmaz Çelik

Hizb-ut Tahrir
Resmî Sözcüsü
Türkiye Vilâyeti

Adres: Kâzım Karabekir Caddesi, Öğün İşhanı No: 40/71 İskitler / Ankara
Telefon: +90 312 311 61 13 Web: www.turkiyevilayeti.org
E-mail: yilmazcelik@turkiyevilayeti.org / yilmaz_celik1924@yahoo.com.tr

