

Dâr-ul Ummah

Batılıların Gözünde
İslâm...
Hilafet...
Hizb ut-Tahrir...

Dâr-ul Ummah

Batılıların Gözünde
İslâm...
Hilafet...
Hizb ut-Tahrir...

Hizb-ut Tahrir Neşriyatındandır

H. 1431 - M. 2010

- İÇİNDEKİLER -

- ÖNSÖZ -	7
BATILILARIN GÖZÜNDE İSLÂM.....	11
BATI VE HADARATININ ÇÖKÜŞÜ	20
BATILILARIN GÖZÜNDE HİLÂFET.....	25
BATILILARIN GÖZÜNDE HİZB-UT TAHRİR	35
ÜMMETİ HİLÂFET PROJESİNE HAZIRLAMAKTA HİZB-UT TAHRİR NEREYE ULAŞTI.....	59

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- ÖNSÖZ -

İslâm Ümmeti'nin tacı olan Hilâfet'in yıkılması ve kâfir batının topraklarını işgal etmesinin ardından İslâm Ümmeti seksen sekiz sene bitkinlik ve zayıflık yaşadı. Kâfir batı, seksen sekiz sene boyunca İslâm'ı yönetimden uzaklaştırdı. Ümmete meydanı dar etti, onlardaki kuvvetin unsurlarını (siyasi akideyi, kapsamlı hayat nizamını, Hilâfet'i, cihadı) söküp aldı. Allahu Teâlâ ile olan bağlantısından koparıp kendi fikrî kaideleri esasına göre yeni bir kalıpla Müslümanların düşünme biçimlerini şekillendirdikten sonra dinde değişiklik yaptı. Din konusunda ulemanın kötü tavırları bu hususta onlara yardımcı oldu. Onların kuralları hakkında fetvalar verdiler, saptırıcı, yoldan çıkartıcı görüşler belirttiler... Seksen sekiz sene boyunca kâfir batı emanet develeri gibi kanunlarını Müslümanlara zorladılar, yönetimi kendileri için bekçilik yapan ve içlerinde bütün şerri barındıran kimselere teslim ettiler. Onları kendilerine kuyruk haline getirip ümmetin boğazlanmasında ve servetlerinin yağmalanmasında kışkırttılar. Ümmete onlardan büyük bir bela isabet etti. Ümmeti hapsettiler, işkence yaptılar, sürgüne gönderdiler, zillete düşürdüler, fakirleştirdiler, cahilleştirdiler, ifsat ettiler ve saptırdılar. Kâfir batı ile seksen sekiz sene boyunca ümmetin elemelerle gözyaşları yolundaki azap yolculuğu başladı ve üzerlerindeki oyunlar hâlen daha devam etmektedir.

Ancak ümmet yaşamış olduğu bu seksen sekiz yıllık zaman içerisinde İslâm'ı sahih olarak anlamaktan ve doğru tatbik etmekten uzaklaşmakla kendisine zulmetti. Bu haliyle, Kur'an'ı Kerîm'de zikredildiği üzere Allah'ın zikrinden, Allah'ın şeriatından, Allah'ın hükmünden yüz çevirmesi nedeniyle geçim sıkıntısına duçar oldu. Kurtuluşunun ancak Raşidi Hilâfet ile gerçekleş-

şebileceğini gördü. Bu nedenle bu yönde karar kıldı, bu uğurda karşılaşmaları karşısında kalbi mutmain oldu. Batı ise ümmetin bu aslına dönüşünden korkusu nedeniyle adeta delirdi, çılgına döndü. Hadaratının tökezlemekte olduğunu gördü. Afganistan'dan Irak'a, Filistin'e, Somali'ye, Keşmir'e, Türkistan'a ve Çeçenistan'a varıncaya kadar günümüzde Müslümanların yaşadığı topraklarda gördüklerimizdir bunlar... Dertleri tek dert oldu. Bu dert, Râşidi Hilâfet yoluyla Allah *Azze ve Celle*'ye sadakatle avdet etme yolundaki değişimdir. Buna engel olmak ise Kâfir batının tek derdi oldu. İşte günümüz Müslümanları ile kâfir batı arasında var olan çatışmanın hakikati de budur. Ortalığa yaymış oldukları terörle savaş, aşırılıkla mücadele gibi sloganların tümü gözlere tozlar serpmek içindir.

Günümüzün ümmeti ise köklü bir değişimi özlemektedir. Ümmet, ümitle, kurtuluş ümidi ile doludur.

Ümmetin bugünkü hali Rasulullah *SallAllahu Aleyhi ve Sellem*'in vaadi ile buluşma halidir. Bu vaad ahir zamanda Raşidi Hilâfet'in kurulacağı vaadidir. Kâfir batının önemli şahsiyetlerinin ifadeleriyle; "*Miladi altıncı ve yedinci asrın, Muhammed (SallAllahu Aleyhi ve Sellem) zamanının geri dönmesinden, "Hilâfet'in canlanmasından", "Geniş İslâm İmparatorluğundan"* korkuttukları bir zamanla buluşmaları halidir. Hizb-ut Tahrir'in çağrıda bulunduğu Nübüvvet metodu üzere İkinci Raşidi Hilâfet'in kurulması ve seneler boyunca gereğince amel etmesiyle buluşma vaktidir.

Allah'ım! Şüphesiz ki bu davet senin davetindir. Yardım, zafer senin yardımın, zaferindir. Hepimiz emrine boyun eğdik. Allah'ım! Bizleri Hilâfet'le izzetlendir. İslâm'ı ve Müslümanları onunla yücelt, küfrü ve kâfirleri de bununla alçalt. Bunu insanların dinine fevc fevc girdikleri en hayırlı bir kapı kıl. Eliyle hayır müjdelerinin tümünü gerçekleştir. Allahümme Amîn.

BATILILARIN GÖZÜNDE İSLÂM

Batının fikrinde ve liderlerinin akıllarında önceden yerleşmiş durumlar vardır. Batılılar ve onların tâbileri tüm kararlılıkları ve tam bir kanaat ve bilinçle bu yolda yürürler. Belli bir kasta bağlı tam bir şuura ve iradeye sahiptirler. Bu hiçbir surette ne bir uydurmadır ne de sonradan ortaya konulmuş sözlerdir. Bilakis düşmanlık, Müslümanlara karşı olan kâfirlerin nefislerinde kök salmış bir gizliliktedir. Şu ayetle Kur'an onların vasıflarını belirtmektedir:

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرَوْنَ مِنْهُ الْجِبَالُ

“Hakikaten, onlar (Rasullere karşı) kendi tuzaklarını kurdular. Hâlbuki onların tuzaklarından dağlar yerinden oynayıp gitmiş olsa bile Allah katında onlara ait (nice nice) cezalar vardır.” (İbrahim 46) Asırlar boyunca İslâm düşmanları bunu açık ettiler. Orduları savaş şapşallığını kuşanıp İslâm topraklarını sövmeye yöneldiğinde avazları çıktığı kadar şöyle bağurdılar:

“Anneee... Duanı benden eksik etme... Ağlama... Bilakis gülümse ve ümitli ol... Ben Trablus'a gidiyorum... Sevinçli ve mutlu olarak... Kahrolası Müslümanları ezip, çiğnemek için kanımı akıtacağım... İslâm'ın diyanetiyle savaşaçağım... Kur'an'ı yok etmek için bütün gücüm ile öldüreceğim...”

Batı bizimle olan alakasını sürüp giden tek esasa göre, Haçlı Savaşları'na göre kurdu.

Batının Arap ve İslâm dünyasına olan düşmanlığı batılıların ve yardımcılarının nefislerinde kök salmış bulunan din ve hadarat düşmanlığıdır. Onların bize karşı savaşları İslâmî direnişten çıkarıncaya kadar devam edip gidecektir. **“Yolların ayrılış noktasında İslâm”** isimli eserinde Muhammed Esed (Leopold Weiss) şöyle demektedir: **“... Bu kin ve öfke, her ne vakit Müslü-**

man kelimesi zikredilmişse halkçı duyguları öfkeleri tümüyle kaplamıştır. Kadın erkek tüm Avrupalının kalbine girecek şekilde onların tüm atasözlerinde yer etmiştir. Bundan daha garibi kültürel değişme ve gelişmenin tüm devirlerinden sonra dahi canlı kalmıştır... Daha sonra dini duyguların zayıflamaya başladığı bir zaman gelmiş ancak İslâm düşmanlığı yine sürüp gitmiştir... Geleneksel küçümseme, tahkir, akıl dışı bir şekilde bilimsel araştırmalarına bile sızmıştır. Daha sonra ise İslâm'ı tahkir etmek Avrupalı düşüncesinin esasından bir parça olmuştur.” Dillerinde söyledikleri bunlardır, kalplerinde gizledikleri ise çok çok büyüktür.

- 1935 yılında Kudüs'te yapılan misyonerler konferansında misyoner örgütlerin başkanı olan **Samuel Zweimer** şöyle diyor: “Hıristiyan devletler tarafından misyonerler olarak görevlendirilen sizlerin Muhammedî ülkelerde önem vermesi gereken husus, Müslümanları Hıristiyan yapmak değildir... Bu onlar için hidayet ve şeref olur. Sizin asıl göreviniz, Müslüman'ı Allah ile bir bağı olmayan ve buna bağlı olarak da ümmetin hayatlarında dayandıkları ahlakla herhangi bir bağı bulunmayan bir yaratık haline getirmektir. İşte böylece üstlenmiş olduğunuz bu vazifenizle İslâm memleketlerindeki sömürgeci fethi ulaştırmış olursunuz. İslâm memleketlerindeki tüm akılları onlar için hazırlamış olduğunuz yola uygun olarak kabul etmeleri için hazırlayınız. Allah ile olan bağı bilmesinler, bilmek dahi istememelerini sağlayın ve böylece Müslüman'ı İslâm'dan çıkartıp Hıristiyanlığa da sokmamış olursunuz. Ardından İslâmî nesil sömürgecinin kendisi için istediğini uygun görür, işlerin ne kadar korkunç olduğuna aldırmaz, rahatını düşünür, tembel olur. Hangi üslupla olursa olsun şehvetlerini elde etmek için koşutur ve şehvetleri hayatındaki tek hedefi olur. Öğrendiğini şehvetleri için öğrenir, mal topladığı zaman şehvetleri için toplar. Şehvetleri uğrunda en yüksek makamları hazırlar...

Şehvetlerine ulaşabilmek için her şeyini verir. Ey misyonerler: Bu görevinizi en mükemmel şekliyle tamamlayınız.”

- **Isaiah Bowman** İslâm Dünyasında Misyonerlik dergisindeki makalesinde şöyle demektedir: *“Hiristiyan bir gencin İslâm’a girmesi sonra da Hiristiyanlığa dönmesi olacak şey değildir. İslâm, Siyonizm’in ve İsrail’in istikrarı önündeki tek tehlikedir.”*

- Misyoner **Tacli** şöyle diyor: *“Kur’an’ı kullanmamız gerekir. O, İslâm’ı bitirme silahıdır. İslâm’a karşı yine İslâm’ı kullanacağız. Tâ ki böylece İslâm’ı tamamen yok edebiliriz. Kur’an’da doğru olanın yeni olmadığını, onda yeni olanın ise doğru olmadığını Müslümanlara açıklamamız gerekir.”*

- Misyoner **William Gifford Palgrave** şöyle diyor: *“Ne zaman ki Kur’an ve Mekke şehri Arap topraklarından saklanırsa işte o zaman Arabın, Muhammed’den ve Kitabından uzak bir halde batı hadaratı yolunda dönüp dolaştığını görürüz.”*

- **Lawrence Brown** şöyle demektedir: *“Avrupa sömürgeciliğinin önündeki tek duvar İslâm’dır.”*

- “Çağdaş Arap Dünyası” isimli kitabında **Moor Berger** şöyle demektedir: *“Araplardan korkmak ve Arap milletini önemsememiz Arapların sahip oldukları bol miktardaki petrolden kaynaklanmamaktadır. Bilakis bunun sebebi İslâm’dır.”*

- **Gardner** şöyle demektedir: *“Şüphesiz ki Haçlı Savaşları Kudüs’ü kurtarmak için değildir. Bilakis İslâm’ı yok etmek içindir.”*

- **Kardinal Bavr** şunu açıklamaktadır: *“İslâm’ı yok etmek ve mukaddes toprakları kurtarmak için Hiristiyanların Yahudilerle kesinlikle yardımlaşmaları gereklidir.”* (et-Teayiş el-Meşbu, yayını S: 4)

- Mansure’de İbni Lokman’ın evinde esir olarak tutulan Dokuzuncu **Fransa Kralı Louis**, Paris’teki Milli Vesikalar Dairesinde saklı bulunan bir belgede şöyle demektedir: *“Savaş yoluyla Müslümanlara karşı zafer kazanmak mümkün değildir. Onlara*

karşı zafer kazanmak ancak aşağıdaki siyasetlerin takip edilmesiyle mümkündür:

➤ Müslüman liderler arasında fırkacılığı yaymak. Bu gerçekleştiği takdirde Müslümanların zayıflamasında etkili oluncaya kadar liderler arasındaki bu çatlağı daha da genişletmeye çalışmak.

➤ İslâm ve Arap beldelerinde salih bir yönetimin kurulmasını sağlamak.

➤ İslâm beldelerindeki yönetim sistemlerini rüşvet, fesat ve kadınlarla bozmak suretiyle kaidenin zirveden indirilmesini sağlamak.

➤ İnancı uğrunda canını feda etmeye hazır, vatani hakkında sadık bir ordunun kurulmasını engellemek.

➤ Bölgede Arap birliğinin kurulmasını engellemeye çalışmak.

➤ Kuzeyde Antakya ile güneyde Gazze arasında uzanan Arap bölgesinde batılı bir devletin kurulmasına çalışmak sonra da bunu doğuya doğru yöneltmek ve batıya varıncaya kadar uzatmak.”

• İngilizlerin büyük müsteşriklerinden **Job** şöyle diyor: “İslâm Müslümanların ictimai hayatındaki egemenliğini kaybetti. Günden güne nüfuzu daralmakta ve sınırlı bir alana hapsolmaktadır. Bu gelişmenin büyük bir bölümü herhangi bir dikkatten ve bilinçten uzak bir şekilde aşama aşama tamamlandı. Şu anda bu gelişme çok uzak mesafeye ulaştı ve geri dönmesi de mümkün değildir. Ancak bu gelişmenin başarısı büyük ölçüde İslâm dünyasındaki liderlere ve önderlere, özellikle de onlardan gençlere bağlıdır. İşte bunların tümü laik eğitim ve kültür faaliyetlerinin neticesidir.”

• İngilizler, Birinci Dünya savaşı esnasında Kudüs’e yapmış oldukları saldırıyı Haçlı Savaşı olarak nitelendirmektedirler. **Patterson Smith** “Halkçı Hıristiyan Hayatı” isimli kitabında şöyle demektedir: “Haçlı Savaşları başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak

bundan sonra çok önemli, dikkat çekici bir olay oldu. İngiltere sekizinci haçlı saldırısını gönderdiğinde bu sefer başardı. Allenbi'nin Birinci Dünya Savaşı esnasında Kudüs'e yapmış olduğu saldırı sekizinci ve son haçlı saldırısıdır. Bu nedenle İngiliz gazeteleri Allenbi'nin fotoğrafını yayınladı ve resmin altına Kudüs'ü fethettiğinde söylemiş olduğu şu meşhur sözünü yazdı: 'Haçlı savaşları bugün sona erdi.'"

Gazeteler bu tavrın sadece Allenbi'nin tavrı olmayıp bir bütün olarak İngiliz siyasetinin bir tavrı olduğunu yazdılar. Gazeteler şöyle dediler: *"Lloyd George'un deyişiyle Sekizinci Haçlı Savaşı'nda kazanmış olduğumuz zafer nedeniyle İngiliz Dışişleri Bakanı Lloyd George General Allenby'i İngiliz parlamentosunda tebrik etti."*

- Haçlılık zihniyetine Fransızlar da yabancı değillerdir. Zira küfür tek millettir. General Gorua Şam dışındaki Müslüman ordusuna karşı üstünlük elde ettiğinde hemen Emevî Camii yanında bulunan Selahaddin Eyyubi'nin kabrine yöneldi ve ayağıyla mezarını tekmeleyerek şöyle dedi: *"İşte şimdi geri döndük ey Selahaddin"*

- Fransızların Haçlı zihniyetini koruduklarını Fransa Dışişleri Bakanı Mösyö Bidault'un kendisini ziyaret eden ve ondan Marakeş'teki savaşa bir son vermesi isteklerini dile getiren bazı Fransız milletvekillerine şöyle cevap veriyordu: *"Şüphesiz ki bu savaş Hilal-Haçlı savaşıdır."*

- "İsrail" kuvvetleri 1967 yılında Kudüs'e girdikleri zaman askerleri ağlama duvarının çevresinde topladılar ve Moşe Dayan ile birlikte tezahürat yapmaya başladılar, şöyle dediler: *"İşte bu gün Hayber'in karşılığı olan gündür... Hayber'in intikamı."* "İsrail", batının haçlılığını kullanarak 1967 savaşından önce gösteriler yapmak üzere taşıdıkları pankartlarla yardımcılarını Paris'te sokağa döktü. Jan Poul Sartre'nin de altında yürüdüğü bu pankartlarda ve bağış sandıklarının tümünde iki kelimedenden meydana

gelen şu cümle yazılıydı: “Müslümanlarla Savaşınız”. Böylece batının haçlı duygusallığı coştı ve yalnızca dört gün içinde Fransızlar bir milyar frank başışta bulundular... Avrupalı haçlıların mesajlarını bölgeye ulaştıran siyonizmi takviye için... Bu mesaj İslâm’la savaşmak ve Müslümanların yerle bir edilmesi mesajıdır.

Zaman ne kadar uzarsa uzasın, deęişirse deęişsin herhangi bir fark olmaksızın haçlı kini de aynı kalmaktadır.

Dışışleri Bakanlığı Planlama Bölüm Başkanlığı, Amerika Dışışleri Bakan Yardımcılığı ve Başkan Johnson’un 1967 yılına kadar Ortadoęu İşleri Danışmanlığını yapan **Eugene Rostow** şöyle diyor: “Bizimle Arap halklar arasında var olan ihtilaflar, halklar ve devletlerarasında var olan ihtilaflardan deęildir. Bilakis bu ihtilaflar İslâm hadaratı ile Hıristiyan hadaratı arasında var olan ihtilaflardır. Hıristiyanlık ile İslâm arasındaki çatışma, orta çağlardan bu yana yanıp tutuşmaktadır. Şu anda bile muhtelif şekillerle devam edip gitmektedir. Bir buçuk asırdan bu yana İslâm batı hadaratına boyun eğmiştir. İslâmî miras Hıristiyan mirasına boyun eğmiştir.” Konudan konuya geçerek şöyle devam etmektedir: “Tarihi ortamlar Amerika’nın felsefesiyle, inancıyla ve sistemiyle batının tamamlayıcı bir parçası olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Amerika, İslâm dini ile temsil edilen inancı ve felsefesiyle İslâmî doęu dünyasına karşı düşmanlık tavrını ortaya koymaktadır. Amerika için Batı dünyası ve Siyonist dünya yanında İslâm’a karşı düşman safında bir tavır takınmaktan başka seçenek yoktur. Bunun tersini yapması halinde ise felsefesi, kültürü ve sistemleriyle çelişen bir konumda olur.” Rostow, Ortadoęu’daki sömürge hedefini İslâm hadaratını bombalamak olarak belirlemektedir: “İsrail’in kurulması ise bu plandan bir parçadır. Bu nedenledir ki haçlı savaşları mutlaka devam etmelidir.

- 1990’lı yılların başlarında NATO genel sekreteri olan **Willy Claes** şöyle demektedir: “Aramızda var olan geçmişten gelen ihtilaflardan ve husumetlerden soyutlanmamızın ve hepimi-

zin gerçek düşmanı olan İslâm'a yönelmemizin vakti şüphesiz ki gelmiştir."

- 1994 yılında NATO'nun en büyük komutanı olan **John Galvin** şöyle demektedir: *"Soğuk savaşı kazandık. İşte şimdi 70 yıllık saptırıcı mücadelelerden sonra 1400 yıl boyunca var olan mücadele eksenine yeniden dönüyoruz. Bu mücadele, İslâm'la büyük karşılaşma mücadelesidir."*

- Time Dergisi Başyazarı "Asya Yolculuğu" isimli kitabında; İslâm Ümmeti'nin İslâm'a dönmesini ve buna bağlı olarak da batıya, batı hadaratına ve sömürgeciliğine karşı zafer kazanmasını engellemek için Amerikan yönetiminin İslâm topraklarında askerî diktatörlükler kurmasını öğütlemektedir.

- Amerika'nın Dışişleri eski Bakanı ve en önemli siyasi stratejistlerinden birisi olan yahudi asıllı **Kissinger** şöyle demektedir: *"Batının yeni düşmanı konumunda olmaları nedeniyle batının yeni cephesi şüphesiz ki İslâmî Arap dünyasıdır."*

- Amerika'nın eski başkanlarından ve en önemli stratejistlerinden birisi olan **Nikson** "Kaçırılmaz Fırsat" isimli kitabında şöyle demektedir: *"İslâm sadece din değildir. Bilakis İslâm büyük bir hadaratın esasıdır... İslâm ve batı birbirine zıt iki unsurdur. İslâm'ın nazarında dünya "Dâru'l İslâm ve Dâru'l Harb" diye iki kısma ayrılır ve birincisinin ikincisine galip gelmesini gerektirir."* Radikaller hakkında da şöyle diyor: *"Onlar, maziye yeniden diriltme yoluyla eski İslâm hadaratını geri döndürmek hususunda çok çok kararlıdırlar. Ve bununla İslâm şeriatının tatbik edilmesini hedeflemektedirler. İslâm'ın din ve devlet olduğunu seslendirmektedirler. Onlar geçmişe bakarak onu gelecek için bir hidayet hali-ne getirmek istemektedirler."*

- **Samuel P. Huntington** "Medeniyetler Çatışması: Dünyanın Düzeninin Kurulması" isimli kitabında şunları zikretmektedir: *"İslâm ile Hıristiyanlar arasındaki alakalar... Her birisi diğerine nispetle "diğeri" konumunda ve çok sert olmuştur. Yirminci*

asırda Liberal Demokrasi ve Leninist Marksizm arasındaki çatışma yüzeysel ve görünür bir çatışma olup, İslâm ile Hıristiyan arasında derinleşmiş sürekli çatışma ilişkileriyle yan yana getirildiğinde ise yok hükmünden başka bir şey değildir... İslâm, Batıyı şüphe konumunda bırakan tek hadarattır ve bunu en az iki defa yapmıştır. Gelecek aşamada İslâm ile batı arasındaki mücadeleyi ortaya çıkartan hususları beş neden olarak zikretmek mümkündür:

1- *İslâmî sorunlar için çok büyük sayıda asker olmaya hazır, işi gücü olmayan ve aktif gençliği arkasında barındıran İslâmî nüfustaki gelişme.*

2- *Batıyla yan yana getirildiğinde ayrıcalığı olan değerlerinin ve hadaratlarının tabiatında var olan güç ve kuvvetle İslâmî uyanışın onlara verdiği yepyeni güven.*

3- *Batının değerlerini ve müesseselerini genelleştirme, yayma hususunda sürdürdüğü çabalar... İslâm dünyasında çatışmalara girmesi ve bunların Müslümanlarda hoşnutsuzluğa neden olması.*

4- *Komünizmin çökmesi İslâm ve batı açısından ortak bir düşmanı izale etmiş ve her ikisini de diğerine karşı tehlike gözüyle bakar hale getirmiştir.*

5- *Sürtüşmeler ve tartışmalara artan bir şekilde iç içe girmiş olan Müslümanlarla batıların bu halleri her iki kesimde özel kimliklerin daha fazla algılanmasını tetiklemiş, birinin diğerinden farklı olduğu kanaatini pekiştirmiştir.*

İşte İslâm ile batı arasında var olan çatışmayı doğuran bu beş ana faktör çatışmaya doğru bir sürece götürmektedir.

➤ *Oğul Bush'a onur kırıcı "ayakkabı" olayının yaşandığı Irak ziyaretinin ardından dostu Karzai'ye veda ziyareti için 16.12.2008 tarihinde Afganistan'a ulaştığında söyledikleri arasında şu cümlelere yer verdi: "Başkan Karzai'ye teşekkür etmek istiyor ve Birleşik Devletlerin Afgan halkını desteklediğini bildiriyorum. İnanca bağlı savaşların uzun bir vakit alması itibarıyla teröre karşı savaş devam ettiği sürece bu destek de sürecektir."*

Bush'un ve daha önceki kâfir batılıların yaptıkları bu açıklamalar, batılının içinde var olan kin ve nefretin ağızlarından taşarak açığa çıkan kısmıdır.

BATI VE HADARATININ ÇÖKÜŞÜ

Akidesi ve şeriatıyla İslâm'a karşı vahşi, acımasız düşmanlığının denizinde iken batı, 2008 yılında kapitalist ekonomik sistemde gürültü çıkaran düşüşüne ilave olarak ideolojik düşüşü de yaşamıştır. Bu yönüyle iflas ettiğini ilan eden batı, ayırıcı olması bakımından ise İslâm'ı, *“gerici, karanlık, geri kalmış ve medeni olmayan, gelişmesi gerekir...”* diye nitelenmesine rağmen batılılardan, ülkelerinden ve evlerinin içinden İslâm'ın dünyayı kurtaracağını ilan eden sesler de yükselmektedir. Yine onlar; *“bankalarımızda olanları anlamak için İncil yerine Kur'an'ı okumaya muhtacız”* ifadelerini ilan etmektedirler. Soru babından şunu ilan etmektedirler: *“Woll Street İslâm şeriatının ilkelerine inanmaya ehil midir, hazır mıdır?”* Bununla **“İslâmî Kalkınma”**nın önemi ve batık ekonomisinin kurtarılmasındaki rolüne işaret edilmektedir. Hatta Roma papası İslâm'a saldırısının üzerinden aylar geçmeden belli bir siyasete tabi olan “Romano Observer” gazetesinde; kredilerin finansmanında faizden ve kumardan tümüyle uzak olan İslâm'ın metodundan faydalanmanın zaruretini ilan etmektedir. Evet, batının İslâm'a karşı ilan etmiş olduğu kuduz saldırısına rağmen siyasi sorumlular ve düşünürler bu mücadelede geleceğin İslâm'a ait olacağını ve batı hadaratının düşeceğini, çökeceğini ilan etmektedirler...

➤ “İslâm'ın Ardında” isimli kitabında **Nikson** şöyle demektedir: *“Dünyayı fiili olarak tehdit eden şey şudur: Fabrikalar bakımından çok zengin bir ülkeye sahip olmamıza rağmen ruhen son derece fakiriz. Eğitim ve öğretim çok geridir, suçlar ise sürekli artış halindedir, şiddet tırmanmaktadır, etnik bölünme gelişmekte fakirlik daha yaygınlaşmakta, uyuşturucu bir bela olarak vücut bulmakta, eğlence araçları kültür çöplüğünü oluşturmakta, sivil görevler ve sorumluluklar yerine getirilmemekte ve ruhi boşluk*

yaşanmaktadır. İşte bu gibi hususların tümü Amerikalıların yabancılaşmasına, ülkelerinden, dinlerinden ve birbirlerinden kopmalarına katkıda bulunmaktadır.”

➤ Amerika'nın Milli Güvenlik Eski Danışmanı **Zbigniew Brezinski** şöyle demektedir: “*Şehvet düşkünü bir toplumun (Amerikan toplumu) dünya için ahlaki bir kanun yapması, herhangi bir medeniyet kurması ve ahlaki liderlikte başarısızlıktan başka bir ilerleme kaydetmesi mümkün değildir.”*

➤ **Samuel Huntington**, batılı Amerikan hadaratının evrensel devlet sahnesinden çöküş sahnesine doğru hareketlenmesinin nedenleri olarak ekonomik ve demografik yönleri sıraladıktan sonra bundan daha önemli olan şu sebepleri sıralamaktadır: “*Ahlaki çöküş sorunları, kültürel intihar ve batıdaki siyasi parçalanma.*” Ancak ahlaki çöküntünün tecellisi ile ilgili olarak şunları söylemektedir:

- *Suç işleme, uyuşturucu alışverişi, genel olarak şiddet eylemleri gibi sosyal konular dışındaki davranışlarda görülen artış.*

- *Gayri meşru çocuklar ve boşanma olaylarındaki yükselmeyi de içeren aile parçalanmışlıkları, küçük yaştaki kız çocukların hamile kalmaları ve tek çocuktan meydana gelen aile sayılarındaki artış.*

- *İş ahlakında görülen genel bir zafiyet ve sosyal çılgınlıklara yönelmedeki tırmanış.*

- *Eğitime bağlanma ve fikrî canlılıkta görülen çelişki (Birleşik devletlerdeki eğitim seviyelerinde düşüklükte bu görülmektedir).*

Daha sonra bu olumsuz yönlerin doğal olarak Müslümanların ahlaki üstünlüğünü tekid ettiğini zikretmektedir; “*Kapsamanın, değerlere, adetlere ve asli toplumlarının kültürleriyle iletişim hatlarındaki sürekliliğinin ve bunu yaymaya çalışmanın reddedilmesi. Böylesi bir anda kucaklamanın ve kapsamanın başarısız olması halinde Birleşik Devletler, iç çatışma ve parçalanma ihtimallerin-*

den dolayı kontrol altına alınma çabalarına rağmen parçalanmış veya çatlamış olacaktır.”

- El-Vatanu'l Kuveyt gazetesi 18.10.2006 tarihli nüshasında Londra menşeli “Financial Times” gazetesinden naklen Amerikan Dış İlişkiler Meclis Başkanı **Richard Haass** imzalı bir yazısında Irak Savaşı'nın ilk nedeninin bölgede Amerikan asrının sona ermesinden kaynaklandığını belirtmekte ve şöyle demektedir: “Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından yaklaşık seksen sene ve sömürge asrının sona ermesinden de elli yıl, soğuk savaşın nihayet bulmasının üzerinden ise yirmi yıldan daha az bir süre geçtikten sonra bölgede Amerikan asrının sona erdiğini söylemek mümkündür. Ne var ki bazılarının hayal dünyalarında dönüp dolaşan Ortadoğu bölgesinde Avrupa'da olduğu gibi barışçıl müreffeh ve demokratik bir toplumun kurulacağına dair rüyalar kesinlikle gerçekleşmeyecektir. Çünkü dünyanın ve Ortadoğu bölgesinin karşı karşıya kaldığı birçok sıkıntının da etkisiyle büyük bir ihtimalle yeni bir Ortadoğu ortaya çıkacak. Sovyetler Birliğinin yıkılmasının ardından Amerika asrında Birleşik Devletler nüfuzu ve hürriyetiyle önüne geçilmez bir şekilde çalışmada faydalandı. Ancak bu asır birtakım sebepler cümlesi nedeniyle iki dönemden daha az sürmez. Birincisi başkanlık yönetiminin Irak'a saldırı kararı ve bu operasyona yönelme üslubu. Sonra ise işgalden kaynaklanan hususlar. İran'la denge kurabilecek yeterliliğe sahip olan Sünni kesimin egemen olduğu bir Irak artık bitmiştir. Olaylar sahnesinde daha başka faktörler ortaya çıkmıştır. Bunlar: Ortadoğu'da barış operasyonunun sona ermesi ve Radikal İslâm'ın cazibesine direnen klasik Arap yönetimlerinin başarısız olmalarıdır. Bunun ardından ise globalleşme, silah, fikir ve asker kazanma konusunda Radikallerin önlerinde kolay bir yol oluşturdu. Washington gelecekte Avrupa Birliği, Çin ve Rusya başta olmak üzere artan ölçüde diğer oyuncuların meydan okumalarıyla karşılaşacaktır. Ancak iş önem bakımından bundan çok daha fazla önemlidir.

Bu önemli durum, bölge ülkelerinden ve buralarda var olan radikallerden kaynaklanacak olan meydan okumalardır.”

- Amerikan Başkanlık seçimleri adaylarından olan **Patric Buchanan**, “Medeniyetler Savaşı Çıkacak mı?” başlığı altında terörizme karşı savaş olarak isimlendirilen iddiaları içeren savaş hakkında şunları söylemektedir: “İslâm, parçalanması, ezilip yok edilmesi mümkün olmayandır. İdeolojik bir savaşın kaçınılmaz sonucu İslâm’ın zafer elde etmesidir. Ancak İslâm hakkında Nazizm, Faşizm, Japon askerî ruhu, Sovyet Bolşevikliği hakkında hüküm verildiği hüküm verilmemelidir. 1400 yıl boyunca İslâm varlığını sürdürebildiği gibi 57 ülke üzerinde de ideolojik egemenliğini sağlamış olması onun yok edilemeyecek olması demektir... Her ne kadar maddi üstünlük Sovyetler Birliği’nin yıkılmasına engel olamamıştır diyorsak da batı maddi yönden üstündür. İnanç faktörü belirleyici olduğuna göre şüphesiz ki İslâm mücadelecî, hareketli iken Hıristiyanlık donuktur. İslâm gelişip büyümekte Hıristiyanlık eriyip tükenmektedir. Müslüman savaşçılar hezimete karşı koymaya ve ölüme hazır iken batı zararları göğüslemekten kaçınmaktadır.” Makalesini şu sözlerle tamamlamaktadır: “İslâm’ı hafife almayın, küçümsemeyin. Zira İslâm Avrupa’da en hızlı bir şekilde yayılan bir dindir... Bir inancın hezimetini için elbette ki sen bir başka inanca muhtaçsın. Bizim inancımızın durumu nedir? Bireyselciliğe yönelmek mi?

Bu siyasetçi 23.06.2006 tarihinde “Savaşa Direnme Vakfı”nda yayınlanan “Düşünme Vakti Geldi” başlıklı kısa makalesinde şunları söylemektedir: “İslâm’la hükmetme fikrinin Müslümanlar arasında kendisine bir yer bulduğu ortaya çıktı. Amerikan silahlı kuvvetlerinin yönetime karşı direnen Sünnilerle, Şii mücahitlere ve Irak’taki cihad yapanlara karşı savaşmalarına, kanuna karşı çıkan Taliban’a şahit olduğumuzda –ki onlar Allah’a yalvarıp dua ediyorlar- Victor Hugo’nun şu sözü aklımıza gelmektedir: “hiçbir ordunun gücü vakti gelen bir fikrin yeniden ortaya çıkmasıyla

karşılaştırılmaz.” Devamla şunları söylüyor: “Mukavemet gösterenlerinin birçoğu tarafından düşman olarak görülen bir fikir kendini kabul ettiren fikirdir. Onlar tek bir ilah olan Allah’ın var olduğuna, Muhammed’in Allah Rasûlü olduğuna, İslâm’a veya Kur’an’a boyun eğmenin cennete götüren tek yol olduğuna inanmaktadırlar. Rabbani bir toplum şeriat aracılığıyla yani İslâm kanunu ile hükmetmelidir. Başarısızlığa götüren diğer yolların tecrübe edilmesinden sonra yeniden İslâm’ın kucagina döndüler... Milyonlarca Müslüman daha temiz, samimi olarak İslâm köklerine dönmeye başladılar. İslâmî dayanıklılık, sağlamlık gerçekten müthiştir. Osmanlı İmparatorluğu’na isabet eden yenilgi ve zilletin üzerinden iki asır geçmesine, (Atatürk) zamanında Hilâfet’in kaldırılmasına rağmen İslâm hayatta kalabildiği gibi İslâm, nesiller boyunca batının hükmüne de tahammül edebilmiştir. İslâm Arafat veya Saddam milliyetçiliğinden daha fazla taşınabilir olduğunu ispat etmiştir. Fas’tan Pakistan’a kadar bizim açımızdan normal olmayan bir durumun var olduğunun Amerika farkına varmalıdır. Şu andan sonra artık çoğunluk bizlere iyi insanlar olarak kesinlikle bakmayacaklardır. Müslüman topluluklar arasında İslâmî yönetim fikri kendisine sapaşğlam bir yer bulduktan sonra yeryüzündeki en güçlü ordu onu nasıl durduracak? Bizler yepyeni bir siyasete muhtaç değil miyiz?”

- Kuveyt’te yayınlanan “el-Müctema” dergisi 05.03.1996 tarihli 119. sayısında Amerikan Kongresi Dış İşler Komisyon üyesinin dergi müdürüne şunları söylediğini yazdı: “Bizler gelecek asrın İslâm’ın asrı, İslâm kültürünün asrı olacağına inanıyoruz. Bu durum dünyanın her tarafında refahın ve barışın artması için bir fırsat oluşturacaktır.”

BATILILARIN GÖZÜNDE HİLÂFET

Batılı devletlerin bakışlarıyla Hilâfet'ten bahsetmek istediğin zaman bu devletlerin dünya üzerindeki egemenliklerinin ve sömürülerinin sona ermesinden bahsediyorsun demektir. Yine sen omurgası güçlü, enerjik ve faal, batı medeniyetine meydan okumayı temsil eden daha doğrusu onun alternatifini oluşturan bir medeniyet projesinden bahsediyorsun demektir. Bir başka ifadeyle “batının laik liberalizmine alternatif örnek bir ideoloji” olan yeni bir dünya düzeninden bahsetmekteisin. Hilâfet'ten bahsettiğin zaman, uykuda iken de uyanırken de onları uykusuz bırakacak ve batının uykusunu kâbusa dönüştürecek bir şeyden bahsetmekteisin. (Batılı liderlerin açıkladıkları gibi) Avrupa'dan kuzey Afrika'ya, Ortadoğu'ya ve Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan, geçmişte ve şu andaki İslâm topraklarının tümünü bir araya getirecek, dünyanın liderliğini yeniden ele alacak kapsamlı bir İslâm imparatorluğundan bahsediyorsundur. Hilâfet'ten bahsettiğin zaman Şeriat'ın tatbikinden, Müslümanların topraklarının birleştirilmesinden, sömürgecilerin nüfuzunun bu topraklardan sökülüp atılmasından bahsetmekteisin. Oysa batılların nezdinde bu iş yani “İslâm Şeriatı'nın Arap dünyasında hâkim olması, Müslümanların topraklarında tek Hilâfet'in kurulması... ve buralardan batının nüfuzunun sökülüp atılması” hiçbir surette göz yumulmayacak ve kesinlikle olması mümkün olmayan bir husustur.

Hilâfet'i yok etmek, batının gerçekleştirmek için sürekli olarak çaba gösterdiği bir derttir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu hedefini gerçekleştirmiştir. Hilâfet yıkıldığında İngiliz Dışişleri Bakanı olan **Curzon** şöyle diyor: “*Bu günden sonra kesinlikle kurulamayacak olan Türkiye'yi şimdi bitirdik... Çünkü İslâm ve Hilâfetle temsil edilen gücünü yok ettik.*” Müslümanlar Hilâfet'in dünya sahnesine yeniden dönmesine karar vermeleriyle birlikte

batının sıkıntısını oluşturan o uykusuz gecelerin yeniden başlama zamanı gelmiştir.

Hilâfet'in geri dönmesi halinde ortaya çıkacak olan sıkıntılar ve hayallere yönelik batının beklentileri hakkındaki tahlillerden, makalelerden ve yorumlardan bazıları şunlardır:

- Rusya'nın eski Devlet Başkanı **Putin** 2002 yılının Aralık ayında şöyle diyordu: "*Devletlerarası terör, Rusya'nın bir parçasını koparmayı ve İslâmî Hilâfeti kurmayı hedefleyen bir savaşı Rusya'ya karşı ilan etmiştir.*" Putin, Rus vatandaşlarından gelen milyonlarca telefon sorusundan seçilen elli tanesini cevaplandığı televizyon programında söylüyordu bunları.

- www.islammemo.com adresli "İslâmî düşünce" sitesi 2002 yılının sonlarında "Alman İstihbaratı Hilâfet'in Kurulmasına Karşı Uyarıyor" başlığı altında şu habere yer verdi: "*Almanya istihbarat başkanı **August Hanning** körfez bölgesinden başladığı birtakım Arap ülkelerine yönelik gezide Arap istihbarat organlarından bazılarının liderleriyle görüştü. Devletlerarası istihbarat organlarının faaliyetlerinden birisine başkanlık eden bir adama göre Irak dosyası ve İslâmî köktendincilik en önemli iki konuyu oluşturmaktadır. Alman istihbaratı analistlerine göre İslâmî köktendincilikle ilgili olarak, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan'daki İslâmî hareket tarafından bölgede Hilâfet Devleti'nin kurulmasını hedefleyen geniş bir saldırının beklendiğini belirtmektedirler. Alman sorumlular istihbarat organlarının beklentilerine büyük ölçüde güvenmekte ve doğrulamaktadırlar.*"

- 6 Kasım 2004 tarihinde **Henry Kissinger** Hindistan'da, Hindistan Times'ın ikinci konferansına liderlik ettiği konuşmasında şöyle diyordu: "*Tehditler terörizmden gelmemektedir. Biz buna 11 Eylül'de de şahit olduk. Ancak tehditler, ıımlı İslâm'ı zayıflatmak için çalışan ve İslâmî Hilâfet meselesinde bunlarla*

tenakuz halinde bulunan aşırı köktenci İslâmcılardan gelmektedir.”

- Yine **Kissinger** Newyork Times dergisinin 2004 Kasım ayına ait sekizinci sayısında şöyle demektedir: *“Başlıca düşman, bir anda ılımlı İslâmî toplumları ve Hilâfet’in önünde bir engel olarak gördüğü bütün toplumları devirmek isteyen İslâm için çalışan köktendinci dilimdir.”*

- El-Hayat gazetesi 15.01.2005 tarihli sayısında Washington kaynaklı Reuters’ın bir raporunu yayınladı. Bu rapor dünyanın beş kıtasından bin uzmanın görüşlerine dayanılarak 2020 yılına kadar olan beklentileri içermektedir. Ve bu rapor gelecek yıllardaki tehditlere karşı istihbaratçıların ve siyasilere yardımcıları hedeflemektedir. Rapordaki beklenti şudur: *“Terörist saldırılar devam edecektir.”* Rapor, dünyanın durumundaki gelişmeler bakımından dört senaryodan bahsetmektedir. Raporda dikkat çekilen, uyarı sinyali verilen üçüncü senaryo rapordaki ifadeyle *“yeni Hilâfet’tir.”*

- İngiltere’nin eski Başbakanı **Tony Blair** 16.07.2005 tarihinde İşçi Partisi’nin yıllık kongresi önünde yaptığı konuşmada şöyle diyordu: *“Biz, “İsrail” devletini izale etmek, batıyı İslâm dünyasından çıkarmak ve bütün İslâm ümmeti için Hilâfet’in kurulması yoluyla İslâm dünyasında şeriatın hâkim olacağı tek İslâm devletini kurmaya çalışan bir hareketle karşı karşıyayız.”*

- Ve yine 2005 Eylülü’nde şu açıklamayı yaptı: *“Şu anda Irak’tan çıkmamız, Ortadoğu’da Hilâfet’in ortaya çıkmasına yol açacaktır.”*

- 06.20.2005 tarihinde **Bush**, Ortadoğu’daki Amerika ve batı nüfuzunu sona erdirmeyi hedefleyen bir stratejiye Müslümanların sahip olduğuna işaret eden konuşmasında şunları söylemektedir: *“Tek bir devlet üzerinde egemen olduklarında Müslüman toplulukları birleştirecekler ve bölgedeki tüm yönetimleri*

yok etme ve İspanya'dan Endonezya'ya kadar İslâmî köktendinci imparatorluk kurma imkânına sahip olacaklardır."

- İngiliz İçişleri bakanı **Charles Clarke**, 06.10.2005 tarihinde Heritage Enstitü'de yaptığı konuşmada şöyle dedi: "*Hilâfet Devleti'nin geri dönmesini pazarlık konusu yapmak mümkün olmadığı gibi İslâm Şeriatı'nın tatbiki çerçevesinde tartışmalara da yer yoktur."*

- **George Bush** 08.10.2005 tarihinde Amerikan halkına yaptığı konuşmada şunları söyledi: "*Silahlı direnişçiler, bir ülkeyi işgal etmeleri suretiyle İslâm ümmetine liderlik edebileceklerine, bölgedeki ılımlı hükümetlerin tümünü ortadan kaldırıp İspanya'dan Endonezya'ya kadar uzanan bir coğrafyada aşırı İslâm imparatorluğunu kurmalarının mümkün olduğuna inanmaktadır."*

- 05.12.2005 tarihinde Amerika savunma bakanı **Donald Rumsfeld**, John Hoopkins Üniversitesi'nde Irak'ın geleceği hakkında yapmış olduğu konuşmada şunları söyledi: "*Irak, Ortadoğu'nun tamamına uzanacak, Avrupa, Afrika ve Asya'daki yasal yönetimleri tehdit edecek olan –ki bu onların planlarıdır- yeni İslâmî Hilâfet'in kaidesi konumundadır. Onların bu açıklamalarına kulak vermekte ve bundan ders almakta başarısız olduğumuzda korkunç bir hata işlemiş oluruz."*

- 13.12.2005 tarihli Milliyet Gazetesi "Newyork Times" gazetesinden şu haberi nakletmektedir: "*Son zamanlarda Bush yönetimindeki yetkililer **Hilâfet** kelimesini bir sakız gibi dillerinde dolaştırıp duruyorlar. Bush yönetimi Hilâfet vasfını, yedinci asırda Ortadoğu'dan güney Asya'ya, Kuzey Afrika'dan İspanya'ya kadar uzanan bir coğrafyadaki İslâm imparatorluğu hakkında kullanmaktadır."*

- Amerikalı yorumcu **Karl Wick** Washington Post gazetesinde 14.01.2006 tarihli uzun bir yazısında şunları söylemektedir: "*Amerika Başkanı George Bush'un saldırıda bulunduğu*

Hilâfet'in yeniden canlandırılması hususu Müslümanların büyük bir çoğunluğunun tereddütlerine sahne olmaktadır... Müslümanlar Halife'ye saygı göstermede dikkate alınması gereken bir şahıs olarak baktıkları gibi kendilerini de İslâm'ın kalbini oluşturan "ümmetten" bir parça saymaktadırlar." Ve yine bu yorumcu; "Dünya üzerindeki birçok ülkede faaliyet gösteren Hizb-ut Tahrir'in, eskiden olduğu gibi Hilâfet'i yeniden ihya etmek olduğu hedefini açıkladığına" işaret etmektedir.

- Aslen Tunuslu olan ve Tunus dışında ikamet eden Dr. Ahmed el-Kadîdî 17.05.2006 tarihli eş-Şark el-Katariyye gazetesinde yayınlanan "Amerikalı Bilginler 2020 Yılında Hilâfet'in Dönmesini Bekliyorlar" başlıklı makalesinde şunları yazmaktadır: "Bu günlerde Paris menşeli "Robert Lafon" vakfı tarafından yayınlanan "Amerikan İstihbaratı 2020 yılı için ne düşünüyor?" başlıklı 83 sayfalık önemli bir rapordan aşağıdaki paragrafı okuyoruz: "Siyasi İslâm bu günden itibaren 2020 yılına kadar yeryüzünün geniş bir bölümüne yayılacaktır. Milliyetçi ve vatancı İslâmî hareketlerin birbirlerine bağlanacaklarını ve millî sınırları aşacak şekilde bir otoritenin tesis edilmesi için çalışacaklarını bekliyoruz... Bu beklenti Amerikalı bilim adamlarının, sosyal bilimcilerin en meşhur olanlarının ve gelecek hakkında öngörülerinde en büyük tecrübeye sahip olanların beklentileridir. Bunlar: "Geleceğin Şoku" isimli kitabın yazarı **Alvin Toffler**, tasarı uzmanlarının en büyüğü ve Birleşmiş Milletler tarafından uygulamaya konulan Milenyum Projesinin sahibi bilim adamı **Ted Gordon**, Rand Corporation'dan **Jeem Dewar**, Shell petrol şirketinin tüm projelerini planlayan **Jad Davis** ve bunların dışında geleceğin öngörülmesi bilimlerindeki diğer meşhurlar... Tabii olarak uzman profesörlerden oluşan bu yıldızlar topluluğu iki yıl boyunca Washington'daki Merkezi İstihbarat için çalışmışlar ve önlerinde var olan verilere dayanarak on beş yıl sonrasının dünyası için bir portre ortaya koyan tehlikeli ve emin bir rapor çıkartmışlardır."

- İşgal edilen Irak'taki Müsterek Haçlı İttifak Kuvvetleri lideri **Richard Mayers** şöyle diyor: “Birleşmiş Milletlerin güvenliğine karşı en büyük ve gerçek tehlike, miladi altıncı asırda olduğu gibi Hilâfet Devleti'nin kurulması için çalışan aşırılardır. Bu aşırılık Irak'tan daha fazla bölgelerde yayılma imkânı bulmuştur. Ancak o aşırılık Irak'ta çalışıyor, yayılıyor ve Irak'taki Amerika'ya karşı maddi eylemleri direnişe teşvik etmektedir.”

- Media Monitors isimli Uluslararası televizyon kanalı 31.01.2006 tarihinde **Numan Hanif**'e ait bir makale yayınladı. Bu makalede dikkatli bir inceleme, sabit bir bakış ve İslâm ile batı arasındaki çatışmanın geleceğinin görülmesi yer almaktadır. Onun bakışıyla sadece tek bir neticeye ulaşılır. Bu netice: “batının Hilâfet'in kesinliğini kabul etmesinden başka seçeneğinin olmadığıdır.” Makalede, “Hilâfet: İslâm Dünya Düzenine Meydan Okumaktır” başlığı altındaki bölümde şu ifadelere yer verilmektedir: *Hilâfet Devleti'nin meşruiyeti hakkında aşırı İslâmî hareketteki dini inanç, İslâmî gücün geri döndürülmesi için bir kale ve batı medeniyetinin tek oluşuna meydan okuma vesilesidir... Hilâfet'in cihad esaslı veya ıslahatçı veya siyasi bir çalışmayla ihya edilmesi metodu çerçevesinde İslâmî hareket, Kur'an'a dayalı kaynaklarına ve İslâm tarihine göre farklılık göstermektedir. Ancak bütün bu farklılıklarına rağmen Hilâfet'in yeniden geri döndürülmesini hedeflemektedirler... İslâmî Sünnî hareketin tarifine göre Hilâfet, İslâm şeriatının tatbikini ve İslâm risaletinin bütün dünyaya yayılmasını hedefleyen bütün Müslümanların genel liderliğidir... İslâmî hareket, Kur'an'la uyum sağlayacak bir şekilde Müslüman topluluklara batının laik liberalizmine alternatif ideolojik bir örnek sunmayı başarmıştır. Hilâfet'in canlandırılması, bu örnekliğin zirvesini ve batı tarafından egemenlik kurulan evrensel yapıya meydan okumanın vesilesidir... Vaktada batının modernitesine ve siyasi yapısına adapte olamadığı için siyasi İslâm'ın başarısız olduğu sözü, siyasi İslâm'ın başarısızlığı için bir hüküm sayılmaz. Bila-*

kis bu, batının siyasi tekniği ile İslâm'ın asıldan uyum sağlamadığına bir delildir. Bir diğer açıdan, şu anda var olan laik batı örneklerini oluşturan siyasi sisteme alternatif olarak Hilâfet'in alt yapısını sunan İslâmî hareketlerin kurulması siyasi İslâm'ın başarısını temsil eder... Cihad hareketinden dolayı siyasi şiddetle irtibatlandırılarak Hilâfet düşüncesine saldırmaya dayanan siyaset, cihadın Kur'an'a dayanan meşruiyetini kesinlikle ortadan kaldırmaz. Diğer taraftan İslâm dünyası cihad hareketine dayalı silahlı yöntemle tamamıyla uyum sağlamaz. Ancak Kur'an'a göre Hilâfet'in meşruiyeti çerçevesinde bir tartışma da yoktur. Hilâfet'in canlandırılması fikrinin gözetilmesi ve Hilâfet'e hücumun İslâm'a hücum sayılması bakımından siyasi mantığa sahip İslâmî harekette şiddete başvurmanın yer almaması çok derin ve oldukça geniş bir nîdadir."

- 05.09.2006 tarihinde **George Bush** Hilâfet'ten bahsetmek için döndüğünde şöyle dedi: *"Onlar, Hilâfet sisteminin şu andaki İslâm topraklarının tümünü kuşatacak ve bu iğrenç ideoloji çerçevesinde hükmedilecek saygıdeğer İslâmî Hilâfet Devletlerini kurmak için çaba gösteriyorlar."*

- 11.10.2006 tarihinde Beyaz Saray'da yapılan basın toplantısında oğul **Bush**, şöyle diyordu: *"İlmli hükümetleri devirmek ve Hilâfet'i kurmak için insanlara akıl pompalayan aşırıların çalıştığı bir dünya var... Bizim terk edip gitmemizi istiyorlar. Hükümetlerini kabul etmemizi istiyorlar. İnançlarına göre inanç özgürlüğü olmayan Hilâfet ideolojisini yaymak istiyorlar."*

- Beyaz Saray haber sitesi 20.10.2006 tarihinde **George Bush**'un şu sözünü yayınladı: *"Bu radikaller, hakem devlet olarak Hilâfet'i kurmak ve ideolojilerini Endonezya'dan İspanya'ya kadar yaymak istiyorlar."*

- Amerika Savunma Bakanı **Donald Rumsfeld** veda töreninde şöyle dedi: *"Onlar ilmlî İslâmî yönetimleri ortadan kaldırmak ve Hilâfet'i kurmak istiyorlar."*

• Harward Üniversitesi'nin meşhur hukuk profesörü **Noah Feldman** 2007 yılında yayınlanan "İslâm Devleti'nin Yıkılışı ve Yükselişi" isimli kitabında şöyle yazıyor: *"Daha öce çökmüş olmasına rağmen bu asırda İslâm şeriatının bir kere daha halk nezdinde yükselmesi İslâm Hilâfeti'nin başarılı olmasını mümkün kılacaktır....* Feldman, "İmparatorluklar ve Yönetim Üslupları" isimli kitabında; *"komünizmde ve krallıklarda olduğu gibi iki halin dışında bu tür yönetimler bir daha geri dönmek üzere yıkılırlar. Birincisi Roma imparatorluğunda egemen olan demokrasi ikincisi ise İslâm Devleti'ndeki haldir."* Yazar, Fas'tan Endonezya'ya kadar olan bir coğrafyada kuvvetli bir gelişmenin kendini gösterdiğini yani özellikle Mısır ve Pakistan gibi büyük nüfusa sahip olan devletlerde İslâm halklarının şeriatın dönmesini istediklerini belirtmekte ve şu soruyu sormaktadır: *"Atalarının geçmiş asırda bıraktıkları ve geçmişin derinliklerinden kalan bir iz olarak vasıflandırdıkları şeriatın dönmesini insanlar şu anda niçin istiyorlar ve onun cazibesine kapılıyorlar?"*

Şöyle diyor: *"Batı dâhil olmak üzere şu andaki yöneticilerin halkları önünde başarısız olmaları ve İslâm halklarının bugün adaleti aramaları bunun nedenlerindedir. Daha önceki İslâm Devletlerinden günümüze kadar geçen süreçte olduğu gibi gerçek hâkimler ve âlimler tabakası bulunmamaktadır."*

Ürdün Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin, İslâm dünyasındaki dört büyük devlette (Fas, Mısır, Endonezya ve Pakistan) yapmış olduğu ve 2007 yılı Nisan ayında yayınladığı ankette şunlar yer almaktadır:

- 1- İslâm dünyasında İslâm şeriatının tatbik edilmesini desteklemek.
- 2- Diğer ülkeleri tek bayrak veya Hilâfet altında birleşmek.
- 3- Yabancı işgalini ve batılı ülkelerin siyasetlerini genel olarak reddetmek.
- 4- Batılı değerlerin İslâm dünyasına girmesini reddetmek.

5- Sivillere karşı şiddet kullanılmasını reddetmek.

Bazı sorunlarda bu görüşlere katılanların oranı %75'i geçmektedir. İslâm'ın, Şeriat'ın ve Hilâfet'in tatbikini destekleyenlerin oranı Fas'ta %76, Mısır'da %74, Pakistan'da %79 Endonezya'da ise % 53 tür. (<http://www.hizb.org.uk/hizb/resources>)

- 28.07.2007 tarihli el-Hayat gazetesi Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi **Zalmay Halil Zad**'ın Die Presse isimli Avusturya gazetesine verdiği demeçte şu uyarıyı yaptığını belirtmektedir: *“Ortadoğu ve İslâm dünyasındaki gerginlikler bir başka dünya savaşının sebebi olabilir... Ortadoğu, tehlikeli bir aşamadan geçmektedir. Aşırı güçler belirginlik kazanmakta ve terör için verimli bir altyapıyı oluşturmaktadır... İslâm dünyası son dönemde uluslararası egemen güçlere katılacaktır. Ancak bu biraz vakit alacaktır... Gerilemeye başladılar. Durumları hakkındaki görüşlerde kendilerinde bir uyum yoktur. Bazıları peygamber Muhammed dönemi olan altıncı ve yedinci asra dönmek istiyor... Bazılarının Müslümanların beka potansiyellerini ve aynı zamanda da modern dünyaya katılmalarını anlamaları yıllar sürebilir.”*

- Fransa Cumhurbaşkanı **Sarkozy**, 24.08.2007 tarihinde şöyle dedi: *“Kuşdili ile konuşmaya gerek yok. Çünkü bu karşılaşma iddialarına göre moderniteyi ve çeşitliliğin hiçbir şeklini kabul etmeyen, açıklığın her şeklini reddeden, Endonezya'dan Nijerya'ya kadar Hilâfet'i kurma rüyalarına sahip olan “radikallerin” istediği bir karşılaşmadır... İslâm ile batının karşı karşıya gelme potansiyeli küçümsenmemelidir.”*

- Rus parlamentosu Duma'nın başkan yardımcısı **Mihail Boroyev**; *“Dünyanın Rusya, Çin, İslâm Hilâfeti ve Amerikalıların katıldığı konfederasyondan meydana gelen beş büyük devletten oluşma sürecine girdiğini tekit etti... Kendi nitelemesiyle: “Ve kuşatması altında bulunduğu İslâm nüfuzundan kurtulmayı başarması halinde Hindistan.”* Boroyev'e ait “Rusya... Üçüncü İmparatorluk” ismini taşıyan kitap dünyanın sınırlı devletlerden

meydana geldiğini belirten bir harita çiziyor. Yazarın beklentisine göre Avrupa komünizm ve çarlıktan sonra oluşacak olan üçüncü imparatorluk sınırları içerisinde yer almaktadır. Arap emirliklerinde çıkan “el-Halic” gazetesinin yaptığı alıntıya göre **Boroyev**, İmparatorluğun topraklarına geri döneceğini, Avrupa devletlerinin parçalanması ve medeniyetlerinin çökmesi beklentisine binaen Avrupa kıtasını da egemenliği altına alacağı öngörüsünde bulunmaktadır. Bizzat Rusya’nın Avrupa kıtasını işgal edemeyeceğine, ancak Avrupa medeniyetinin zevale doğru gittiğine inandığını dolayısıyla birilerinin burayı işgal etmesinin veya savaşmasının kaçınılmaz olduğuna işaret etmektedir. Duma başkan yardımcısı dünya devletlerinin büyük çoğunluğunun 2020 yılının girmesiyle varlıklarını kaybedeceğini beklemekte ve geride yalnızca: Avrupa’yı kendisine katacak olan Rusya, ekonomik ve askeri gücüyle Uzak doğu ülkeleri üzerinde egemenlik kuracak olan Çin, Jakarta’dan Fas’a kadar uzanan İslâmî Hilâfet Devleti, Güney Afrika sahrasının büyük bir kısmı ve kuzeyi ile güney kısımlarını bir arada tutan Amerika konfederasyonundan meydana gelen beş büyük devlet veya imparatorluğun kalacağına işaret etmektedir. Boroyev güçlü İslâmî çevre yapısıyla mücadele edebilmesi halinde Hindistan’ın da büyük devlet olabileceğini düşünmektedir.

BATILILARIN GÖZÜNDE HİZB-UT TAHRİR

- Batılıların bakışıyla Hizb-ut Tahrir'den bahsetmek istediğin zaman Hilâfet'in yeniden kurulmasını gelecek için tek mesele olarak gören siyasi bir partiden bahsediyorsun demektir.

- Gayesini gerçekten tam anlamıyla bilen, farkında olan, takip etmekte olduğu metottaki işaretleri açık ve net olan ve bu metottan bir milim dahi sapmayan bir partiden bahsetmektedir.

- Hizb-ut Tahrir'den bahsettiğinde delil ve hüccet gösterme kuvvetiyle bilinen, dünya seviyesinde büyük gücü olan bir partiden ve radikal İslâmî düşüncenin doğuşunu sağlayan bir partiden bahsediyorsundur.

- Orta Asya'da Amerikan çıkarlarına karşı tehlike oluşturan bir şeyden bahsetmektedir.

Bütün bu nedenlerden dolayı Hizb-ut Tahrir ve Hilâfet'in yeniden kurulmasıyla temsil edilen daveti, batılı düşünürlerin ve araştırma merkezlerinin, inceleme ve araştırmalarına konu olmuştur. Medya kuruluşlarının Hizb'in faaliyetlerini ümmetten ve dünyadan gizlemelerine, haberlerine sansür koymalarına rağmen dünyanın her bir yanında Hizb'in faaliyetleri mercek altına alınmış, Hizb'in ve davetinin Orta Asya'da, Endonezya'da, Malezya'da, Pakistan'da, Bangladeş'te, Avrupa'da, Rus Cumhuriyetlerinde ve İslâm dünyasındaki bu ülkelere ilave olarak Amerika'da çok hızlı bir şekilde gelişme göstermesine neden olan ortamları ve faktörleri incelemeye sevk etmiştir.

Hizb faaliyete başladığı andan itibaren İslâm dünyasındaki siyasi rejimleri avuçlarının içinde tutan sömürgeci batılı güçler tarafından dikkate alınmış ve önemszenmiştir. Ancak onlar Hizb'e ve davetine karşı olan savaşlarını, bu maksatlarını kolaylaştıran gizli yollarla ve medyumlar aracılığıyla yürütmüşler, doğrudan

doğruya onunla karşılaşmaktan kaçınmışlardır. Bu ülkeler ve onlara vekâlet eden siyasi rejimler çoğu kere parti ve daveti üzerine konulan medya ambargosu aracılığıyla susturma şeklinde temsil edilen medya savaşı uygulamayı hedeflediler. Onlar bu yöntemi uygulamayı hedeflediler, çünkü onlar bu davet ve daveti taşıyanların karşısında, siyasi ve fikri mücadele meydanlarında delili delille, burhanı burhanla geçersiz kılmaya cesaret edememişlerdir. Ne var ki parti, onların beklentilerinin üstünde bir gelişme gösterdi ve partinin gelişmesi onların koymuş oldukları kırmızı çizgileri aştı. Bunun üzerine onlar bu gelişmeyi, bunun nedenlerini ve çevre faktörlerini incelemeleri için araştırma merkezlerini ve düşünürlerini alarma geçirdiler. İslâm topraklarının büyük bir bölümünde hatta Avrupa'da medya ambargosuna, takip altında tutmaya, baskı ve işkenceye tabi tutulmasına ve imkânların azlığına rağmen Hilâfet daveti kendinden bahsettirecek kadar yayıldı. Hatta ve hatta ümmet ona samanlıktaki yangının yayılmasını engelleyecek kurtarıcı ümidiyle bakmaya başladı. Düşünürlerin ve araştırma merkezlerinin bu incelemeleri Hilâfet düşüncesine ve partiye karşı uygulanması gereken siyasetin çizilmesine iştirak etti.

Ancak ne var ki bunlar bulutun dağılmasının ardından güneşi balçıkla mı sıvayacaklar?! Batıl iddialarının sahteliği açığa çıktık-tan sonra hak davetin karşısında mı durabilecekler?!

Hilâfet'in ikame edilmesi davasında tek ve lider bir cemaat olan Hizb-ut Tahrir'in tehlikesinden sakındırma ve davasının yok edilmesi hususunda ulaşılan makalelerden, yorumlardan ve açıklamalardan bazıları şunlardır:

- Rusya ve Rusya-Avrupa Çalışmaları uzmanı Yahudi asıllı **Ariel Cohen**, ABD'deki düşünce kuruluşu Heritage Vakfı'na ait Catherine & Shelby Cullom Davis Enstitüsü'ne bir rapor sundu. Mayıs 2003 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen bir konferansta

okuduğu bu raporunda Amerika'yı ve Müslüman ülkelerdeki yöneticileri Hizb-ut Tahrir'le temsil edilen büyük tehlikeye karşı uyanık olmaları konusunda uyarmakta ve bu tehlikeyi yok etmeleri için çağrıda bulunmaktadır. Bu kindar Yahudi kendi ifadesi ile şöyle demektedir: *“Hizb-ut Tahrir, Orta Doğu ve Güney Asya’da Amerika çıkarlarına karşı yükselen bir tehlikedir. Gizli ve İslâmcı radikal siyasi bir örgüttür. Açıklanan hedefi Amerika’ya karşı cihad etmek ve şu anda var olan sistemleri Hilâfet’le değiştirmektir... Şüphesiz ki Hizb-ut Tahrir, Orta Asya’da ve Müslüman dünyanın diğer bölgelerinde var olan ılımlı rejimlere karşı yükselen bir tehlikedir... Hizb-ut Tahrir’in çalışmaları “İslâmî Küreselleşme” ile uyum sağlamaktadır. İdeolojisi, batının laik küreselleşmesi için doğrudan bir meydan okumadır... Hizb-ut Tahrir’in en önemli başlıca meziyeti, şu anda var olan siyasi rejimleri kabul etmemesi, süratle gelişip büyümesi, geleceğe bakışı ve Amerika’yı düşman olarak görmesidir... Hizb-ut Tahrir, terörizm bahanesiyle Amerika’nın İslâm ümmetine karşı bir savaş ilan ettiğini iddia etmektedir... Bu nedenledir ki Amerika’nın ve müttefiklerinin, Hizb-ut Tahrir’in Orta Asya’da gelişen bir tehdit olduğuna dikkat etmeleri gerekir. Hizb-ut Tahrir’in etkilemesine karşı koymak için kapsamlı bir strateji ile çember içine alarak sınırlandırılmırlar.”*

- Federal İsviçre hükümeti için Uluslararası stratejik işlerde analist olarak çalışan, “Kültürel Çeşitlilik ve Ulusal Kimlik” proje sorumlusu, çağdaş din eğilimleri gözlemcisi, çağdaş dünyada dini gelişmeler hakkında öncelikli çözümleri içeren birçok makalesine ilave olarak 10’un üzerinde kitabı bulunan İsviçre’li yazar **Jean-François Meyer**; Roozbalt haber ajansı tarafından 08.09.2003 tarihinde yayınlanan “Hizb-ut Tahrir Gerçekten Sonraki el-Kaide midir?” başlıklı makalesinde şöyle demektedir:

- *“Batı dünyasının da içinde yer aldığı dünyanın her yanında kolları bulunan, evrensel İslâmî bir parti olan Hizb-ut Tahrir’in*

benzersiz bir hali vardır. Bundan daha şaşırtıcı olanı ise ideolojisi-ne ve varlığına bağlı kalınmasındaki kahramanca adımlarla temsil edilmesiyle bu devletlerin tümünde aynı metodu ve üslûbu takip etmesi bakımından Hizb-ut Tahrir çok müthiştir. İdeolojisini ve varlığını korumak için uzun soluklu adımlarla temsil edilir... Hizb-ut Tahrir'in hitabının aşırı ve beyanlarının sert olduğunda kesinlikle şüphe yoktur. Medyanın etkili olduğu bir zamanda yaşadığımızı dikkate aldığımızda dikkatleri kendisine çekmek için kışkırtıcı beyanlarını yayması şüphesizdir...

- Hizb-ut Tahrir milli devletleri bütünüyle reddeder. Müslüman toprakların tümünü, sonunda ise tüm dünyayı birleştirecek olan tek İslâm Devleti'nin kurulmasını ister... Hilâfet'in dönmesini zaman zaman bir efsane olarak ümit eder... Tüm yayınlarında İslâm dünyasının tüm sorunlarının çözümü için daimi olarak Hilâfet'e ihtiyaç olduğunu ifade eder.

- Hilâfet'le olan ilişkisindeki kuvveti vurgulamak için internet sitelerinin ana sayfalarının üst kısmında şu ifadelere yer verilir: **Hicri; 28 Recep 1342 Miladi; 3 Mart 1924 yılında Hilâfet resmi olarak kaldırıldı.** Hilâfetsiz geçen her gün için de bir gün ilave eder. Örneğin 06.06.2003 tarihi itibarıyla 28.956 gün oldu.

- Hizb-ut Tahrir üyeleri kendilerine tek gerçek Müslümanlar, diğerlerine ise yanlış Müslümanlar olarak bakmazlar... Bu bakışıyla da diğer radikal İslâmî cemaatlerde görülen durumdan farklılık gösterir. Çünkü diğer radikal İslâmî cemaatler kendilerinin gerçek Müslümanlar diğerlerinin ise irtidat halinde olduklarını düşünürler.

- Hizb-ut Tahrir, Müslümanların işlemiş oldukları herhangi bir suçtan dolayı özür dileme ihtiyacını duymaz. Savunma değil saldırı konumunda bulunmayı tercih eder. Liderliği, vakiadaki teröre karşı savaşın gerçekte "İslâm'a ve Müslümanlara karşı savaş" olduğu değerlendirmesini yapar.

- *Hizb-ut Tahrir'in barışçıl bir hareket olmadığı kesindir. Ancak o, hitabında sertlik bulunmasına rağmen bu aşamada şiddet eylemlerinin dışındadır... Dünyanın her tarafındaki üyelerinin karşılaşmış oldukları baskıya ve şiddete rağmen ortaya koydukları tepkilerde disiplinli davranış sergilemeleri gerçekten şaşırtıcı bir durumdur. Sözünü şöyle tamamlıyor: Onların geleceği gerçekten de parlak olabilir.*

- Meşhur Müslüman yazar **Muhammed el-Avadî** 30.06.2003 tarihli Kuveyt menşeli “er-Rey” gazetesindeki, “Hizb-ut Tahrir’e Baskı” başlıklı yazısında şu ifadelerle yer vermiştir: “Medya haberlerinde bir yıldan bu yana İslâmî Hizb-ut Tahrir üyelerine yönelik geniş kapsamlı tutuklamaların yapıldığına ve özellikle İslâmî Cumhuriyetlerdeki hapishanelerde onlara işkence yapıldığına dair haberlere yer verildi. Siyasi gözlemciler Sovyetler Birliği’nden ayrılan Cumhuriyetlerde Hizb-ut Tahrir’in düşüncelerinde ve faaliyetlerinde çok hızlı bir şekilde artış olduğunu gözlemlemişlerdir. Ancak bazı Avrupa ve Müslüman ülke hükümetlerinin Hizb-ut Tahrir’in, suikastları ve bombalama eylemlerini planlayan el-Kaide örgütünün ardındaki terörist bir parti olduğuna dair ithamlarının doğru olmadığıdır. Gerçek şu ki, her türlü gelişimiyle İslâmî hareketin evlatları, batılı olan ve olmayan hükümetler, şarhiyat araştırmacıları, Arap dünyamızdaki fikri inceleme merkezleri ve siyasi çalışma hakkında en ufak bilgisi olan kimseler, Hizb-ut Tahrir’in değişim için maddi eyleme inanmadığını çok iyi bilmektedirler. Hizb-ut Tahrir’in siyasi ve fikri mücadele metodunu yani şer’î hükümlerin beyan edilmesi, sömürgecilerin ümmete karşı kurmuş oldukları planların açığa çıkartılması çerçevesinde İslâm’ın propaganda yoluyla yayılmasını benimsemektedir. Bu hususlar Hizb-ut Tahrir imzalı beyanlarda açıkça belirtilmektedir. Hizb-ut Tahrir, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Medine-i Münevvere’de devletini kuruncaya kadar maddi eyleme başvurmadığı görüşündedir. Çünkü maddi eylem insan bireyleriyle değil İslâm

devletiyle ilişkili bir husustur. Bu nedene Hizb-ut Tahrir, gençlerinin tutuklanması ve işkence görmesi, üzerlerine iftira atılmasıyla ilgili olarak 14.06.2003 tarihinde bir bildiri yayınlamıştır. Ancak medya savaşı ve kuşatması altında bulunan Hizb-ut Tahrir'in bu beyanı medyada yayınlanmadığı için bu makaleyi yazdık.”

- **Nixon Araştırmalar Merkezi** gözetiminde 2004 yılının Eylül ayında İstanbul'da iki gün süren bir konferans yapıldı. Konferans Hizb-ut Tahrir'in yapısı, akidesi, düşünme metodu, çalışma metodu, semitizm düşmanlığı, dünyada yayılması konularına tahsis edildi. Konferans “**Hizb-ut Tahrir'in Meydan Okumaları ve Radikal İslâmî İdeoloji ile Savaşı Anlamak**” başlığı altında yapıldı. Bu başlık, bu uzmanların görüşlerine göre Hizb-ut Tahrir'in ne kadar tehlikeli olduğunu ifade etmektedir. Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in de katıldığı konferansı şu şekilde özetlemek mümkündür:

- *Hizb-ut Tahrir batı dünyasındaki ve İslâm topraklarındaki hükümetleri devirip Hilâfet'i kurmak isteyen radikal, siyasi, evrensel İslâmî bir harekettir.*

- *Hizb-ut Tahrir'in kalplere ve akıllara hitabeden üç aşamalı siyaseti vardır.*

- *Hizb-ut Tahrir terör eylemlerine katılmaz. Ancak üyeleri partinin temsilcileri olarak değil bireysel olarak silahlı cihad hareketlerine katılabilirler.*

- *Hizb-ut Tahrir'in temsil ettiği en büyük tehlike, devletlerarası Müslüman topluluklar yapısındaki ideolojik etkisidir. Hizb-ut Tahrir'in kesin ideolojisi, Yahudi düşmanlığı ve kapitalist demokrasiye ısrarlı bir şekilde karşı koyma nefreti ile doludur.*

- *Hizb-ut Tahrir, füilen uluslararası bir hareket olmak için gelişmektedir.*

- *Zorluklarına rağmen Hizb-ut Tahrir üyeleri, çalışmakta olduğu ülkelerde yüzüzlü sayılardan binli sayılara çıkmıştır... Her üyesi büyük etki bırakacak şekilde ideolojik eğitime sahiptir.*

➤ *Hizb-ut Tahrir'in batı için başlıca tehlikesi, "entegrasyonu kabul etmeyen" bir mesaja sahip olmasıdır.*

➤ *Hizb-ut Tahrir'in başarısının birtakım nedenleri vardır. Bunlardan birisi, şekillendirme gücüne sahip olmasıdır. Bu gücüyle muhtelif devletlerdeki halkları metoduna ve risaletine göre işleyebilme imkânını elde etmekte ve çalıştığı ülkelerin tümünde birleştirici bir mesajı ulaştırmaya fırsat tanımaktadır.*

Konferans birtakım tavsiyelere yer vermektedir: **Hizb-ut Tahrir'in devletlerarası bir kuvvet olma yolunda yürüdüğü ve bu nedenle de Amerika'dan ve Avrupa'dan bu tehlikeye karşı kapsamlı bir strateji hazırlamalarını ve ideolojik düzeyde Hizb-ut Tahrir'le savaşmalarını istemektedir.**

Nixon Center Uluslararası Güvenlik ve Enerji Programları Masası Başkanı olan **Zeyno Baran**, 2004 yılında "devrimci" Hizb-ut Tahrir'in hedefleri ve taktiklerini mercek altına alan Ankara ve Washington'da bir dizi konferanslar düzenledi. Din ve ifade özgürlüğüne karşı olmasından hareketle bu örgütlenmenin himaye edilmemesini tartışmasında şöyle dedi: *"Bu parti dini bir örgüt değildir. Dini bir araç olarak kullanan siyasi partidir. O şiddete doğru gitmektedir."* "Terörler, tehditler ve güçler" çerçevesinde oluşturulan alçak komisyon önünde belgesini de sundu. Bu komisyon, Amerikan kongresinin Askeri Hizmetler komisyonundan ayrılan bir bölümdür. Kendi ifadesiyle kongreye; *"Hizb-ut Tahrir, Amerikan çıkarlarına karşı tehditler bütünlüğünü oluşturmaktadır. Batı ile Müslümanlar arasında ayrımcılıklar, ihtilaflar yaratmakta, Amerika'ya ve siyonizme karşı düşmanlığı yaymaktadır"* şeklinde bir konuşma yapmıştır. Amerikan kongresi, *"Hizb-ut Tahrir'in bütün ümmeti toplayıcı bir mefhumla Hilâfet'ten ve ümmetten bahseden tek parti olduğu, bir devlette veya devletlerde buna çağrıda bulunan başka cemaatler bulunmadığı"* hususunda uyarıda bulunmaktadır. Ciddi olarak geniş bir şekilde yayılma imkânını elde etmiş, düşünce savaşında "baş savaşçı" olması

itibarıyla da tehlike olmuştur. Teröristlerin ulaşım halkasını oluşturmaktadır. Siyasi İslâmî hareketler şu anda güç merkezi oluşturmayı başaramışlardır. Örneğin Hizb-ut Tahrir, çabasını doğrudan çalışma için değil ideolojik mücadelede yoğunlaştırmaktadır. Hedefi batılı olan ve olmayan yönetimleri devirip Hilâfet'i kurmaktır... Hizb-ut Tahrir, Müslüman toplumlarda ideolojik alanda hâkim olmayı başarmıştır. Kısa bir süreye kadar İslâmî cemaatler, yeni bir Hilâfet'in kurulması düşüncesini sadece bir rüya olarak değerlendiriyorlardı. Fakat bugün artan sayıda ki kişiler bunu ciddi bir hedef olarak görmektedirler... Hizb-ut Tahrir'in nüfuzu süratli bir şekilde artış göstermektedir. Parti yarım asırdan daha uzun bir süre fikir savaşına girmesine rağmen birçok yenilikleri kullanarak sonunda önemli bir ilerleme kaydetmeyi başarmıştır. Bunlardan birisini evrensel ağı oluşturmaktadır. Bu yenilik, siyasi sınırların varlığını yok sayan partiyle bir uyum oluşturmuştur. Her bölgedeki Müslümanların özellikle de baskı altında tutulan toplumlarda yaşayanların partinin internet sitelerine ulaşmalarını kolaylaştırmıştır. Bu arada, "batılı ülkelerin Hizb-ut Tahrir'in çalışmalarını engellemeleri hususunda ittifak etmeleri gerektiğini de" tavsiye etmiştir. Aynı şekilde bu mücadelede batının en değerli müttefiklerinin ılımlı Müslümanlar olduğunu ve İslâm'ın aşırıların ellerinde esir kalmaması için bunlara siyasi bir alan verilmesi gerektiğini tavsiye etmekten de geri kalmamıştır. Öte yandan siyaset araştırmacısı olan **İsmail Kızır**, parti aleyhinde kaleme aldığı yazısında, Zeyno Baran'ın parti karşıtı bir yazı yazmasını, partiye saldırmasını, işleri kontrol altına alması için hükümetini çağırmasını Hizb-ut Tahrir için bir propaganda olarak değerlendirerek Hizb-ut Tahrir'e olan kini nedeniyle Zeyno Baran'a saldırması da canibi dikkatlik bir durumdur. Özellikle Hizb-ut Tahrir'i el-Kaide seviyesine çıkartması nedeniyle Zeyno Baran'ın Hizb-ut Tahrir'i meşhur etmek istemekle suçlamakta ve şöyle demektedir:

“Hizb-ut Tahrir uzmanlığı zaten bizi yeterince güldürüyor... Ama yıllardır sesi sedası çıkmamışken, bu yeni askeri erkânın gelmesi ile çakışır bir dönemde birdenbire, önce Hizb-ut Tahrir’in, sonra yeni gelen askeri erkândan birileri ile görüşmesinin hemen ardından Newsweek’in uluslararası baskısında sevgili meslektaşımızın dikkat çekecek şekilde boy göstermeye başlaması bizi maa- lesef güldürmüyor, fazlası ile endişelendiriyor.” (<http://www.tumgazete-ler.com/fc/ln.cgi?cat=33&a=1820926>)

- **David Ottaway** 2004 yılında Washington’dan yayınlanan makalesinde, Stratejik araştırmalar konusunda muhafazakârlardan sayılan “Nixon Center” ve “Haritage Vakfı”na ait iki enstitünün, Hizb-ut Tahrir’i terörist örgütlerden saydığı için Amerikan yönetimine baskı uyguladıklarını belirtmektedir. Yine Amerikan yönetimine ait üst düzey bir yetkiliden naklen kimliğinin açıklanmamasını talep ettiğini zikretmektedir. Orta Asya’daki İslâmî aşırılık, *“artan bir tehlike ve bu bölgedeki insanlar tarafından gerçeği hakkında da şu ana kadar değerlendirme yapılamayan ciddi bir iştir.”* Hizb-ut Tahrir aşırı fikirler üreten bir fabrika olarak isimlendirildi. Ancak o, terör örgütleri kapsamına alınmasının zarureti hususunda halen daha ikna olmadığını söyledi. Sorumlu aynen şunları ilave etti: *“Onlar diyorlar ki: Onlar laik hükümetleri devirmek istiyorlar. Uçaklarla binaların hedef alınması kabul edilebilir bir iştir. Ancak onlar şiddete karşı olduklarını söylüyorlar. Onlar bizim dilimizi bize karşı kullanıyorlar. Onlara karşı bir delil bulmamız gerçekten zor bir iş.”*

- 15.01.2005 tarihli el-Hayat gazetesi Washington merkezli **Routers**’in bir raporunu yayınladı. Bu rapor, beş kıtada bin uzmanın 2020 yılına kadar beklentilerini içiren bir istişareyi içermektedir. Bu rapor, gelecek yıllardaki meydan okumalara karşı istihbaratçılara, siyasilere yardımcı olmayı hedeflemektedir. Raporda yer alan beklenti şöyledir: *“Terör, faaliyetlere devam edecektir.”* Rapor dünyadaki muhtemel gelişmelere göre olması

beklenen dört senaryodan bahsetmektedir. Raporda dikkat çekilen üçüncü senaryo raporda yer alan ifadeyle **“yeni Hilâfettir.”** *“Güçlü ve küresel ideolojik bir hareketin etkisi küreselleşmeye meydan okuyan aşırı İslâmî kimliği alevlendirecektir.”* Bu ifadeye göre rapor açıkça Hizb-ut Tahrir’i kastetmektedir.

- Türkiye’de revaçta olan “Tempo Dergisi” 31.05.2005 tarihli sayısında **“Hizb-ut Tahrir: Silahı yayınları, gagesi mesajlar, hedefi şeriat veya köklü İslâm. Asya’yı korkutuyor... Köktenci İslâm’ın Kâbe’si olarak temsil edilen Fergana Vadisi’nde Hizb-ut Tahrir kuvvetli bir üs kuruyor. Dikkatleri üzerine çeken bu radikal örgütlenme “asla düşmüyor ve devrilmiyor.”** Türkiye’de 1967 yılında başlattığı faaliyetlerini halen daha sürdürüyor hatta daha da artırdı. Amerikan istihbarat örgütünün işleriyle dikkat çekici düzeyde alakası bulunan “Heritage Vakfı” tarafından 30.05.2003 tarihinde yayınlanan **Ariel Cohen** imzalı: “Hizb-ut Tahrir: Orta Asya Devletleri’nin Çıkarlarına Yönelik Tehdit” başlıklı makalesini hatırlatıyor.

- İngiliz Times gazetesi 05.04.2006 tarihinde Think-Tank Vakfı Araştırma Direktörü **Dean Judson**’un bu parti ile başa çıkmakta sorun yaşayan İngiltere’nin Hizb-ut Tahrir hakkındaki değiş-tokuş siyaseti konusunda bir makalesini yayınladı. *“Ortada yasaklanması gereken İslâmî bir cemaat var... Ancak bu İngiltere’de kolaylıkla yapılacak bir iş değildir... Bu parti, İslâm ve batı arasındaki medeniyetler çatışmasının zaruri olduğuna inandığı gibi mü’minler tarafından konulmayan tüm kanunlardan, nizamlardan ve demokrasiden de nefret ediyor. Onların tarihleri bu devlet hakkında şöyle çağrıda bulunuyor: İngiltere sömürgeciliğin lideridir... Bu parti, İslâm dışı oldukları için İslâm dünyasındaki hükümetlerin bütünüyle devrilmesinin zaruretine inanıyor. Sınırları tanımayan Hilâfet’le değiştirilmesini istiyorlar... Hizb-ut Tahrir, uzak bir gelecekte mahsulâtını toplayacak olan tohumları ekti... Nixon Center’de araştırmacı olan **Zeyno Baran**’a göre Hizb-ut*

Tahrir, daha radikal örgütler için bir “dönüşüm geçididir” *Bu partinin takdir kazandığı en önemli şey, Müslümanlar arasında tek ümmet mefhumunu yaymış olmasıdır. Yani, bir kimseye bir kötülük dokunduğu zaman diğerinin de bunu hissetmesi mefhumudur.*” Yazar, Hizb-ut Tahrir’in çalışmalarını tamamen gizli olarak yürütülmesinden korktuğu için İngiliz polis teşkilatının yasaklamaktan kaçındığına işaret ediyor ve şöyle diyor: “*Buradaki çalışmalarında sonsuza kadar şiddete başvurmadıkça, siyasi bir parti olduğunu ve şiddete başvurmadığını iddia eden bu parti hakkında bir bahane bulmak zordur.*”

- Christian Science Monitor Vakfı’nın Ortadoğu Bölümü 10.05.2006 tarihinde muhabir **James Brandon** imzalı “Dünyanın Takıntısı Hilâfet: Dost ve Düşman” başlıklı makalede şu ifadeler yer verilmektedir: “*Hizb-ut Tahrir, Müslümanların İslâm dünyasında var olan milli sınırları yok etmeleri ve bir buçuk milyar Müslüman’ın yaşadığı Endonezya’dan Fas’a kadar uzanan bu coğrafyayı Hilâfet diye bilinen tek İslâm Devleti’ne döndürmeleri gerektiğini söylemektedir... Şüphesiz ki bu, kolay ve etkileyici bir fikirdir. Analistler, bu cemaatin var olan İslâmî hareketlerle gelecekte rekabet edeceğine, Ortadoğu’daki yönetimleri yok edeceğine, İslâm ile demokrasinin çıkarlarına ve doğu ile batı arasında köprüler kurmak için koşuşturanların azalacağına inanmaktadır.*” Hizb-ut Tahrir konusunda uzman olan Zeyno Baran’dan şu alıntıyı yapmaktadır: “*Yıllar önce Hilâfet’e çağırıldıklarında insanlar onlarla alay ediyorlardı. Fakat şu anda Hilâfet daveti yayıldı.*”

- Washington Post gazetesi 14.06.2006 tarihinde **Karl Vick** imzalı şu yazıyı yayınladı: “*Sıradan Müslümanların birçoğu Hilâfet’i özlemektedirler... Müslümanlar kendilerini ümmetten ve mümin topluluğundan saymaktadırlar. Yine onlar yeryüzünde onların lideri olduğu için Hilâfet’e samimiyetle ve saygıyla bakmaktadırlar... Bu ölçüdeki bir saygı, sayıları 1,2 milyara ulaşan İslâm ümmeti tarafından dikkate alınan bir sorun olması nedeniyle Bush*

yönetimi için bir tehlike oluşturmaktadır.” Daha sonra yazar Hizbut Tahrir’e değinmekte ve şöyle demektedir: *“Elbette ki bu, Hilâfet Devleti’ni kurmak için bütün gücüyle çabalayan Hizbut Tahrir kaynaklı bir ilhamdır... 40 devlette çalışmalarını sürdüren bu parti 1953 yılında ortaya çıktı... Washington’da Nixon Center’da analist olarak çalışan ve parti hakkında birçok şey yazan Zeyno Baran; “Şöyle dedi: “onu teröristlere götüren taşıma bandı saymak mümkündür.”* Daha sonra yazar şöyle demektedir: *“Hizbut Tahrir hakkında bir kitabın yazılımına katılan ve Güney Danimarka Üniversitesinde araştırmacı olan **Kirstine Sinclair**, Birleşik Devletler başkanına tavsiyelerde bulunmakta ve problemi İslâm ile ilişkilendirmesinin hata olduğunu belirtmektedir. Çünkü bu yaklaşım duyguları harekete geçirecek ve medeniyetler çatışmasını haklı çıkaracaktır. Bunun yerine -yazarın deyimiyle- soruna güvenlik sorunu olarak bakmalıdır.”*

- Rusya İçişleri Bakanı **Rashid Nurgaliyev**, “Hizb-ut Tahrir” örgütünün büyük bir tehlike oluşturduğunu ve şu anda Avrupa devletlerinde bağlantı noktalarının bulunduğunu ilan etti. Rusya Tacikistan içişleri bakanları ortak toplantısının sonunda şöyle dedi: *“Bugün bu örgüt büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Tohumlarını sadece Rusya’da değil, Tacikistan’da ve Orta Asya’nın diğer ülkelerinde de atmakta ve şu anda Avrupa devletlerinde bağlantı noktaları vardır... Bu örgüt üyelerinin, gençleri saflarında asker yapmak için çalıştığına, Rusya ve Tacikistan Yüksek Mahkemesinin bu örgütü aşırı olarak kabul ettiğine işaret etmekte ve ortak çaba içerisinde bulunulmadıkça da bununla mücadele etmenin mümkün olamayacağına vurgu yapmaktadır.”*

- Eş-Şarku’l Evsat gazetesi 29.07.2006 tarihinde Moskova yüksek mahkemesinin 17 örgütün Rusya toprakları içerisindeki faaliyetlerine kısıtlama kararı getirerek bunların terör örgütü olduğunu ilan etti. Bu örgütlerin tümünün İslâmî örgütler olduğunu zikretmekte ve Hizb-ut Tahrir’i de bunların içine katmakta-

dır. Rus kaynakları bu listenin, Rusya Yüksek Mahkemesinin çıkartmış olduğu bu tek resmi listenin savcılarının talebi üzerine kararlaştırıldığını söylediler. Güvenlik ve İstihbarattan General **Yuri Sabunov**, “Rossiyskaya Gazeta” isimli Rus gazetesinde yayınlanan röportajında şöyle dedi: “*Bu örgütlerin sıralanmasında veya bu resmi listeye dâhil edilmesinde kullanılan ölçüler şunlardır: **Birincisi:** Terörist organizasyonlar çerçevesinde silahlı şiddet veya kuvvet kullanılarak Rusya Federasyonundaki anayasal düzeni değiştirmeyi hedefleyen örgütsel faaliyetler. **İkincisi:** Silahlı olarak bilinmeyen teşkilatlarla ve bunların dışında Kuzey Kafkasya’daki aşırı teşkilatlarla bağlantıları olanlar. **Üçüncüsü:** Devletlerarası toplumun terörist örgütler olarak kabul ettikleri örgütlerle alakası veya bağlantısı olan örgütler*”. Bu üç gerekçeden hiçbirinin Hizb-ut Tahrir’e uymaması bu hükmün yasal olmadığının en büyük delilidir.

- World Policy Journal dergisi 11.09.2006 tarihinde **Jeremy Reynolds** imzasıyla “Hizb-ut Tahrir, İslâm Karşıtlarını Yok Etmek İçin Yardımlaşıyor” konulu makale yayınladı. Yazar makalesinde Hizb-ut Tahrir’i izleyen bir örgüt olan Teröre Karşı Dünya Örgütü adına konuşan **Minnick Whitman**’dan naklen şunları yazmaktadır: “*Hizb-ut Tahrir, Mekke’yi feth ettiğinde Muhammed’in takip etmiş olduğu stratejiye tabi olarak Müslüman toplulukları bir araya getiriyor. Daha sonra ise şiddete dayalı inkılâp ile devletleri devirecek. İngiltere de bu kapsama giriyor.*” Whitman, Hizb-ut Tahrir’in hazırladığı anayasanın ilk nüshasına işaretleyerek şöyle demektedir: “*Bu anayasa, kadınlara ve ırkçılığa karşı genel planlar içermektedir. Örneğin İslâm’dan dönen suçluların mürted kanununa göre hemen öldürülmeleri, Halife’nin erkek olması, cihadın her Müslüman erkek için zorunlu olması gerekir. Yine Müslüman bir kadının yabancı bir erkekle beraber yaşaması mümkün değildir.*” Whitman bu hususta şöyle bir değerlendirme yapmaktadır: “*Orta çağlardan kalan bu anayasa, İngiltere’de geleceği*

olmayan faşist İslâm çalışmasıdır.” Bu değerlendirmesinin ardından Whitman, Hizb-ut Tahrir’in İngiltere’de yasaklanmasına ve özellikle Hizb-ut Tahrir’in güçlü bir zekâyâ sahip olduğuna inanan ılımlı İngiliz Müslümanların birçoğunun nefret satıcılığından soyutlanmasına çalışılması için çağrıda bulunmaktadır. İngiltere’de partinin 8000 üyesinin bulunduğu ve dünya çapında ise 100.000’e ulaşacağını söylemektedir.

- “Terrörizm Monitor” dergisi 14.12.2006 tarihli 24. sayısında **James Brandon** Hizb-ut Tahrir hakkındaki: “Arap Dünyasında Hizbu’t Tahrir’in Kabul Edilmesindeki Gelişme” başlıklı yazısında şöyle demektedir: “*Görünürde Hizb-ut Tahrir, şiddet kullanmayan, evrensel Hilâfet’i kurmak için çalışmalarını yoğunlaştıran siyasi bir harekettir. 1953 yılında Kudüs’te kurulduğunda Ürdün tarafından mahkûm edilmesine rağmen Orta Asya’da ve Avrupa’da kuvvet kazandı ve şu anda da Arap dünyasında halk desteği artmaktadır. Hizb-ut Tahrir 2006 yılı sonbaharında daha önce görülmemiş bir medya çıkışına imza attı... Cemaatin bölge siyasetinde artan bir şekilde etkisi olan siyasi faktör olduğunu ima etti... Örgütlenmede ve medya anlayışındaki sürekli artış gösteren liderliğiyle Hizb-ut Tahrir gelişme halindedir. Hizb-ut Tahrir’in stratejisi uzun solukludur. Teröre götüren bir taşıma bandı olarak itham edilmesi, üyelerinden çoğunun radikalliği bırakıp daha büyük bir radikalliğe sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Faaliyetlerini Filistin, Lübnan, Suriye, Ürdün, Fas, Avrupa ve Orta Asya’ya varıncaya kadar her tarafta sürdürmektedir... Nasıl oluyor da Barışçı bir yoldaki yürüyüşüyle Hizb-ut Tahrir, Müslümanları sefilere ve cihadçı el-Kaide’ye tercih eder hale getiriyor?”*

- Tüm dünyadaki İnsan Haklarını Savunan **Human Rights Watch** isimli örgüt <http://hrw.org/arabic/reports/2004/uzb0330.htm> adresli internet sitesinde aşağıdaki raporu yayınladı: “*Örgüt, genel olarak İslâm’ı ve Müslümanları özel olarak ise Hizb-ut Tahrir’i hedefleyen Özbekistan hükümetinin faaliyetleri ile ilgili detaylara ulaştı. Bu*

*belge Özbekistan devletinin yasadışı faaliyetlerini belgelemektedir. 1999 yılının Ağustos ayında Özbekistan'ın Amerika büyükelçiliğini yapan 2003 yılında ise Dışişleri Bakanlığına tayin edilen **Sıddık Safayev**'in açıklamalarından nakiller yapmaktadır. Raporda şöyle diyor: “Hizb-ut Tahrir’e üye oldukları ve gizli faaliyette buldukları için yüzlerce, çoğu kere de binlerce kişi tutuklandı.” Özbek yönetimi Hizb-ut Tahrir’e üye oldukları veya sahiplendikleri veya matbuatını dağıttıkları hatta genel bir surette partiye intisap ettikleri gerekçesiyle 1999 yılında sistematik bir şekilde insanları tutukladı. Başlangıcından itibaren tutuklamaları gözlemleyen yerel insan hakları teşkilatının tahminlerine göre 2000 yılı itibariyle tutuklananların sayısı 6500-7000 kişi civarındadır.”*

- İngiltere İçişleri Bakanı **John Reid**, Ağustos 2007'de İngiltere Avam Kamarasında bir süre için sır olan bir hususu tekit etti. Bu sır, Müşerref ve Kerimov gibi İslâm dünyasındaki diktatörlerden, terörle herhangi bir bağlantısına dair bir delil bulunmamasına rağmen Hizb-ut Tahrir'i yasaklamaları için İngiltere hükümetine bir baskının geldiğidir. İngiliz emniyet birimleri, Blair'in Hizb-ut Tahrir'in yasaklanması çağrısı üzerine bir yıldan daha uzun bir süre boyunca terör ve şiddetle suçlayabilmek için delil toplama girişimlerinde başarısız olmuşlardır.

- Bu raporlardan birisi de şudur: Washigton DC'nin Terörle Mücadele Danışmanı **Olivia Jetta** 2007 yılında Terörle Mücadele Merkezi için Hizb-ut Tahrir hakkında hazırladığı “Hizb-ut Tahrir, Gücünü Dünya Seviyesinde Yükseltiyor” başlıklı bir raporda şöyle diyor:

- “Gerçekte hiçbir şeyin ortak olamayacağı bir şekilde Hizb-ut Tahrir'i tam anlamıyla önemsemeli, tüm dikkatlerimizi ona vermeliyiz. Haftalık *Weekly Standard*'ın haftalık ölçülerinde yer alan bu haftaki belge budur.”

Aynı raporda şunlara da yer verilmektedir: “Hizb-ut Tahrir'in yükselişindeki popülarite endişe kaynağı oldu... Hizb-ut Tahrir'in

Amerika'daki durumunu tartışan Jamestown Terör İzleme Enstitüsü'nün istihbarat analisti **Madeleine Cerine** şöyle demektedir: *“Hizb-ut Tahrir cemaatinin lider nesli, fikirlerini yaymak için yeni medya araçlarını kullanmaya radikal cemaatlerden birçoğundan daha erken başladı. Onlardan kimi interneti, sosyal ağları, videoların yayılmasını, paylaşım sitelerini ve sohbet odalarını kullanmaktadırlar... Cerine, Hizb-ut Tahrir hakkında uyarıda bulunarak, ülkelerine dönmeden önce yıllarca Amerikan üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere ulaşmakta ve meydandaki yeni medya araçlarına bakıldığında evrensel ağda önemli bir rol oynayacağını tahmin ettiğini söylemektedir.”*

- 2008 yılında **Jean-Pierre Filho** tarafından Le Monde Diplomatique'te yayınlanan “Hilâfet Kâbusu Birleşik Devletlerin Uykusunu Kaçırıyor” başlıklı bir tahlili içeren makalesinde yazar, Birleşik Devletlerin korkularını ele almakta, onu tekrarlamakta ve eski başkan George Bush'un diliyle uyarılmaktadır. Filistin'den Avrupa'ya ve Orta Asya'ya varıncaya kadar partinin artan bir şekilde gelişme gösterdiği makalesinde aşağıdaki hususlarla yer almaktadır:

*“Hilâfet Kâbusu Birleşik Devletlerin Uykusunu Kaçırırken, bazı İslâmî gruplar tarafından da onun canlandırılması tamamlanıyor. “Teröre Karşı Dünya Savaşı” konuşmaları çerçevesinde birçok defa Başkan George Bush, Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan bir coğrafyada egemenlik kuracak büyük “İslâm Hilâfeti'nin” geri dönmesine karşı uyarıda bulunmaktadır. Bu fikir aynı zamanda **Nicolas Sarkozy'nin** de zihnini meşgul etmektedir. Buna karşılık 1953 yılında Filistin'li âlimin kurmuş olduğu **Hizb-ut Tahir** gibi Müslümanlar arasındaki gerçekten küçük bir grup parlak mazisine özlem duyarak tek başına Hilâfet hedefini omuzlarında taşımaktadır... İslâmî Hizb-ut Tahrir, Batı Şeria'dan Üniversiteye uzanan ağlarını çözmektedir. Zira “**el-Wai el-İslâmî**” isimli dergisi ciddiyetle ve sebatla bu mücadele sahiplerini inançları hususunda*

teşvik etmektedir. 1953 yılında Filistinli âlim Takiyyuddin en-Nebhani tarafından kurulan Hizb-ut Tahrir güçlü ve kuvvetli bir şekilde kaynaklarına dönmektedir... 1924 yılında Mustafa Kemal'in ilga etmiş olduğu Osmanlı Hilâfeti'ne karşı olan Arapları sömürgeci devletlerin kullandığı görüşündedir. Bu nedenle en-Nebhani bunun tersine, M. 632 yılında vefat eden Muhammed Aleyhi's Salatu Ve's Selam'ın vefatından sonra olduğu gibi Arap bir Halife liderliğinde İslâmî Devlet'in kurulmasına çağrıda bulunmaktadır."

Sovyetler Birliği'nin parçalanması ile birlikte Tacikistan... Özbekistan Hizb-ut Tahrir'in faaliyetlerine sahne oldu. Zira Hizb-ut Tahrir, Batılı güçlerin anlayışlarına göre bölgesel kargaşalıkların kâbus tabelası olan siyasi polisin ilk düşmanı haline gelmiştir. Her ne olursa olsun Orta Asya'da Hizb-ut Tahrir için kuvvetli bir ağı varlığından şüphe yoktur. Doğuda ise Hizb-ut Tahrir en büyük kökleşmeyi Endonezya'da gerçekleştirmiştir. 2007 yılı Ağustos ayında Cakarta'daki futbol sahasında Hilâfet ismiyle on binlerce kişinin toplanmaları bunun delilidir. Avrupa'da ise İngiltere, yoğun propaganda çalışmalarını yürüten İslâmî Hizbu't Tahrir'in doğal olarak başlıca dayanak noktası olmuştur. Orada iki tane dergi çıkarmaktadır: Birincisi "Yeni Hadarat" isimli kültürel bir dergidir. Diğeri ise aileye hitap eden "Selam" isimli dergidir. İslâmî Hizb-ut Tahrir, 2004 yılı Mart ayında resmi okullarda dini simgelerin kullanılmasını yasaklayan kanunla ilgili olarak Londra'daki Fransa sefaretini önünde düzenlediği gösteride örgüt üyelerini toplamayı başarmıştır. Batı değerleri karşısında "İslâm'ın asimilasyonuna" karşı şiddetli bir şekilde mücadele etmekte ve şöyle demektedir: "Fransa'da Müslümanların başlarının üzerine koydukları şeyin değiştirilmesi isteniyor. Ancak burada Müslümanların başlarının içindekiler değiştirilmek isteniyor. Bu dik duruş, Anglo-Sakson kültürel çoğulculuk kapsamında kendini ifade eden sözülle "bizim kardeşliğimiz gerçektir ancak onların

vatandaşlıkları yalandır, hatadır,” dini bakışta aşırılığa götürmektedir.

Ülkeleri aşan bu örgütün gücüne göre Hizb-ut Tahrir’in yenilenen popülaritesi, küreselleşme mantığı kapsamında başarılı bir iklime esas olmuştur... İşte böylece cihatçı hilâfet, ahenkli bir şekilde yeni şer imparatorluğuna dönüştü. Batıya karşı sönme bilmeyen genişleyen bir düşmanlığın kaynağı oldu.

- Daily Jono Konto isimli Bangladeş gazetesi, 11.04.2008 tarihinde serbest bir yazara ait “İslâm Semasında Siyaset Yapan Yeni Bir Yıldız Parlıyor” başlıklı makalede Hizb-ut Tahrir’in Bangladeş’te ortaya çıkışından bahsedilmekte, dünyada ve doğduğu yerdeki faaliyetlerine değinilerek şöyle denilmektedir: *“Bangladeş’te siyasi çalışma yapan İslâmî cemaatler arasında yeni bir yıldızın ortaya çıkmasına dikkat çekmek mümkündür. Dakka üniversitesinde ve diğer özel üniversitelerde partinin güçlü bir topluluğu vardır. Parti kadınları da saflarına katmakta ve partinin gençleri üniversite öğrencilerinden başarılı olanları hedeflemekte ve onlar sürekli bir şekilde halkalarda eğitilmektedirler. Bangladeş’teki Siyasi partilerin birçoğu siyasi grevlerin bastırılmasında pusulalarını kaybettiklerinde güneş ışığının altında bu parti parladı. Her Cuma günü namazdan sonra yürüyüşler yaptılar. Bu yürüyüşlerde hükümetin “kadının geliştirilmesi siyaseti” projesi kararını ve Danimarka’da Kur’an ile alay edilen film gibi diğer konuları protesto eden gösteri yürüyüşleri gerçekleştirdiler... Faaliyetleriyle olağanüstü hali görmezden geliyor... Parti faaliyetlerine 2000 yılında başlamış olmasına rağmen öğrencilerden veya diğerlerinden olmak üzere 10.000 den daha fazla yüksek kültür sahibi kişileri saflarına katmayı başarmıştır.”*

- Fransız Le Monde dergisi Arapça olarak aylık yayınlanan baskısında, Kuveyt menşeli el-Kabes gazetesinin 2008 yılı Mayıs ayına ait 5. sayısındaki “Hilâfet Kabusu Washington’un Uykularını Kaçırıyor” başlıklı yazıdan alıntı yaparak Hilâfet projesini Hizb-

ut Tahrir ile ilişkilendirmekte ve şöyle demektedir: “*en-Nebhani, M. 632 yılında Nebinin vefatından sonra olduğu gibi Arap bir Halife liderliğinde İslâm Devletinin kurulmasına çağrıda bulunmaktadır... Bu kapsamlı dirilişin aracı, ülkeleri aşan, seçilmiş öncü Hizb-ut Tahrir ile temsil edilecektir... Fiili olarak çalışmasına izin verilmemesi, yasadışı olması ve Hilâfet’in kurulması için ısrarlı çağrılarda bulunması nedeniyle Ortadoğu’daki istihbarat teşkilatlarının kendisine karşı birleşmelerine neden olmaktadır. Yaklaşık yirmi yıllık siyasi durgunluğun ardından Hizb-ut Tahrir İslâm dünyasında bir yandan Orta Asya’da, diğer yandan ise Avrupa’da muhacir konumunda bulunan İslâmî cemaatler içinde ani ve dinamik bir çıkış yaptı. Daha sonra Özbekistan’dan Endonezya’ya Avrupa’ya varıncaya kadar Hizb-ut Tahrir’in faaliyeti sayılmaya başladı. Partinin faaliyeti Filistin’de kapsamlı bir şekilde konuşulmaya başlandı. Bütün bunların ardından şu ilaveyi yapmaktadır: “Ülkeleri aşan bu örgütün gücüne göre Hizb-ut Tahrir’in yenilenen popülaritesi, küreselleşme mantığı kapsamında başarılı bir iklim esas olmuştur.” Devamla şöyle diyor: “Muhtemelen İslâmî Hizb-ut Tahrir, dünya genelinde on binlerce üyeyi bünyesine katmaktadır. Ancak Amerika kaynaklarına göre dünyadaki kırk ülkede bir milyon üye rakamı, modern İslâm enternasyonalizmi kâbusunu temize çıkarmaktadır.”*

- Uluslar arası **Reuters** haber ajansı 09.07.2008 tarihinde, eski ipek yolu üzerinde yer alan Kaşgar bölgesindeki duvarlara Çin hükümetinin Hizb-ut Tahrir’i yeni düşman olarak nitelendiren yazılar yazdığı haberini geçti. Arap harflerine benzer harflerin kullanıldığı Uygur dili ve Çince olarak kırmızı boyalı uyarı yazılarında şöyle denilmektedir: “*İslâmî Hizb-ut Tahrir’e bütün gücünüzle vurunuz. Hizb-ut Tahrir şiddet kullanan bir terör örgütüdür.*” Çin hükümeti Hizb-ut Tahrir’in terör cemaati olduğunu söylemekte ve ülkenin batısının uç kesimlerinde yer alan Sincan bölgesindeki Türk toplumlarının kullandığı bir dili konuşan yak-

laşık sekiz milyon Uygur Müslüman'ın büyük bir çoğunluğunu Çin yönetimine karşı etkilediğini iddia etmektedir. İnsan Haklarını İzleme Örgütünden (HRW) **Nicholas Bequelin** şöyle demektedir: “Gerçekte güçlü bir örgüt. Sincan bölgesinin güneyinde nüfuzu zayıf olmasına rağmen gelişme gösterdiği görülmektedir... Hapishane yetkilileri Hizb-ut Tahrir mensuplarının diğer tutuklularını etkilemesinden endişeli olduklarını belirtmektedir. Nisan ayında hükümet yetkilileri Hizb-ut Tahrir'i Hotan'da gösterileri kıskırtmakla suçladı. Uygur yüksek meclisi yaklaşık bin kişinin bu gösterilere katıldığını söyledi.

- El-Kudus gazetesi 06.09.2008 tarihinde Hizb-ut Tahrir hakkında “İslâmî Hizb-ut Tahrir'in Yayılmasının Getirdiği Korkular” başlıklı bir makale yayınladı: Bu makalede batının Hizb-ut Tahrir'e radikal İslâmî ideolojinin görünen yüzü olarak bakışının egemen olduğu vurgulandı. Şöyle denilmektedir: “*Hizb-ut Tahrir, İslâmî Hilâfet'in canlandırılmasını ve her tarafa genişleyen Osmanlı İmparatorluğunu yöneten sultanlarda olduğu gibi dini otoritenin geri getirilmesine çağrı yapıyor. Açıkça İsrail'in tasfiye edilmesine ve batının dostu olan yönetimlerin tümünün yok edilmesine, batının bölgeden kovulmasına, çıkarlarına son verilmesine çağırıyor. Hizb, batıya dost olan yönetimleri “kukla yönetimler” olarak nitelendirmekte tereddüt etmemektedir. Burada korkutucu olan durum, gençlerden birçoğunun partiye katılmaya başlamış olmalarıdır... Bu partinin gerçek hakikati, Ortadoğu'da Müslümanlar arasında radikalizmin yayılmasında oynamış olduğu rolle temsil edilmektedir. Parti yayınları batı demokrasisi ile İslâmcılar arasında şu anda var olan çekişmenin bir toprak veya sınırlı siyasetler üzerindeki bir çekişme olmadığını göstermektedir. Bilakis bu çekişme, hadarat ve kültür çatışmasıdır.”* Şöyle devam ediyor: “*Hizb-ut Tahrir, örgütlü ve disiplinli bir şekilde yüksek derecede toplumsal temelini genişletmeye başladı. Hiçbir olumsuzluğa bulaşmamış olan bir liderliğe sahip olması, partiye sarılmaya imkân*

tanımaktadır. Bu durum iç veya dış herhangi bir etkiye boyun eğmeden partinin bağımsız olarak hareket etmesini sağlamaktadır. Başlangıçta parti açısından medya araçları son derece sınırlıydı. Ancak internetle birlikte bu durum değişti ve birçok kimse partinin yayınlarına ulaştı. Avustralya’da, Belçika’da, Danimarka’da, Malezya’da, Pakistan’da, Türkiye’de, Bangladeş’te... yeni şubelerin açılmasına imkan tanıdı. Parti, Filistin’de yeniden faaliyete başladı. Batı Şeria ve Gazze gibi büyük şehirlerde şubeler oluşturdu. Parti dünya genelinde en az 45 şubesinin bulunduğunu söylüyor. Onların değerlendirmelerine göre bir milyon üyesi bulunmaktadır. Son olarak Hizb-ut Tahrir destekçilerinden on binlerce kişiyi Batı Şeria boyunca yürüyüş için örgütleyebilmiştir. Fakat Hizb-ut Tahrir’in en büyük gövde gösterisini Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki futbol sahasında 80.000 den fazla kişiyi toplamak ve İslâmî Hilâfet’in geri getirilmesini isteyen konuşmalarla ve sloganlarla gerçekleştirmiştir.”

- İslâm dünyasının büyük bir kısmını gezen **Pape Alciobar** şöyle diyor: “Hizb-ut Tahrir’in üyeleri batıyı İslâm Hilâfetine katmak için bir başka bin yılı beklemek için hazırlık yapmaktadırlar. Batı Hizb-ut Tahrir’e, hayalî hedefini gerçekleştirmek için aktif olarak çalışmayan bir parti olarak baktı. Hizb-ut Tahrir, örgütlü ve disiplinli bir şekilde yüksek derecede toplumsal temelini genişletmeye başladı. Hiçbir olumsuzluğa bulaşmamış olan bir liderliğe sahip olması, partiye sarılmaya imkân tanımaktadır. Bu durum iç veya dış herhangi bir etkiye boyun eğmeden partinin bağımsız olarak hareket etmesini sağlamaktadır.”

- **Rand Corporation**, partinin ismini kullanmadan Hilâfet davetini taşıyan kimse hakkında şu çağırıyor: “Onlarla savaşmak, köklerini sökmek ve onları yok etmek gerekir. Çünkü onlar, demokrasiye ve batıya düşmandırlar. Cihada sarılırlar, dakik bir yorumla Kur’an’a sarılırlar. Onlar, İslâm Hilâfeti’ni geri getirmek istiyorlar. Onlara karşı dikkatli olmak gerekir. Çünkü onlar,

hedeflerinin gerçekleştirilmesinde modern araçlara ve ilme karşı değildirlir. Delil getirilmedi ve mücadelede güç sahibidirlir.”

- Amerikan Dışişleri Bakanlığının Orta Asya İşleri Bürosu tarafından yayınlanan bir raporda Hizb-ut Tahrir'in faaliyetlerine dikkat çekilmekte ve şöyle denilmektedir: *“Birleşik Devletler, Orta Asya'daki yönetimleri devirmek isteyen Hizb-ut Tahrir'in hareketini yakından kontrol etmektedir... Ancak duyguları harekete geçiren çağrularına, siyonizm düşmanlığına ve hoşgörülü olmamasına rağmen bu parti şiddete başvurmamıştır. Siyasi hedeflerini gerçekleştirmek için şiddet eylemlerini kullandığına dair bir delilin bulunmaması nedeniyle Birleşik devletlerin bu partiyi herhangi yabancı terör örgütü gurubuna dâhil etmekten kaçındığını vurgulamaktadır.”* Yine raporda şöyle denilmektedir: *“Hizb, İslâm dünyasındaki hükümetlerin devrilmesi ve milli sınırları olmayan teokratik İslâmî Hilâfet'in ikamesi çağrısında bulunmaktadır.”*

- Hizb-ut Tahrir, H. 7 Muharrem 1430, M. 3 Ocak 2009 tarihinde “İslâmî Ekonomik Sistemin Gölgesinde Mutmain Emin Bir Dünyaya Doğru” başlığı altında Sudan'da bir ekonomi kongresi gerçekleştirdi. Konferans kelimenin tam anlamıyla uluslararası bir konferanstı. Bu konferansta dünyada var olan ekonomik krizlerin vakası ve çözümü ele alındı. Bu konu batıdaki en büyük ekonomi uzmanlarının aciz kaldığı ve acizliklerinin de devam ettiği bir husustur. Çözümde, iktisadi şer'î hükümlerle bağlantısının öneminden hareket edilerek bu konferansla Hizb-ut Tahrir'in aydınlatıcı altın siciliyle amel ederek şöyle demektedir: İnsanlar bunun hayrını bilmiş olsalardı bütün çalışmalarını feshedip, bütün dünyayı imanla bağlantılı şer'î hükümlerin liderliğine bırakırlardı. Şayet var olsaydı İslâmî Hilâfet Devleti bu sorumluluğu üzerine alır ve gerekeni yapardı. Tüm dünyanın kaybedip bulamadığı çözümleri ortaya koyardı. Zira hedefini gerçekleştirmedeki ısrarı ve ciddiyeti bunu göstermektedir.

• İşte Hizb-ut Tahrir, Hilâfet'in yıkılışının seksen sekizinci yılı münasebetiyle dünyanın muhtelif bölgelerinden katılımıla gerçekleştirdiği âlimler konferansında farzların tacı konumunda olan Raşidi İslâm Hilâfeti'nin ikamesi için çalışılması hususunda Müslümanların birleşmelerinin önemini ilan etti. Şüphesiz ki bu çalışma, samimi, uyanık, bilinçli âlimlerin hayatlarındaki her hususta Müslümanların işlerinin istikamet bulmasını gerektiren ilk çalışmadır. Dünyanın her bir yanından onların sözleri hak söz üzerinde birleşmiştir.

İşte böylece Allah *Subhanehu ve Teâlâ*'dan bilinçli, ihlâslı ve ciddi çalışmalarında varlık sebebini oluşturan hususu: İkinci Raşidi Hilâfeti gerçekleştirinceye kadar Hizb-ut Tahrir'in hayrını devam ettirmesini istiyoruz.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا “**Şüphesiz Allah, ezelden her şeye muktedir**” (el-Kehf 45)

Nuru gören ve gözler önüne seren yorumlardan, makalelerden ve raporlardan bazılarını bu ifadeler, sömürgeci batı güçlerinin Hilâfet projesini ve Hizb-ut Tahrir'i sürekli olarak gözetlediklerini, hesaba kattıklarını göstermektedir. Yine bunlar Hizb-ut Tahrir ve Hilâfet hakkında gizlenenlerin açıklananlardan çok daha ileri düzeyde olduğu intibamı da vermektedir. Bu gözetleme ve korku artık zirvesine ulaşmıştır. Hepimiz, batılı liderlerin ne kadar kin ve nefret dolu olduklarını, ağızlarından dökülen öfkelelerini, Hilâfet'ten ve Hizb-ut Tahrir'den sakındırdıklarını gördük ve duyduk. Onların Hilâfet'ten korkuları, Hilâfet'i yıkıp yok ettikleri geçtiğimiz asrın başlarından günümüze kadar gelen birikimli bir korkudur. Bu korkularıyla onlar, gecenin karanlığında yaşayıp ışığın parlaklığından korkan kimse gibidirler. Binlerce fesat içinde yaşayan kimsenin hayrı ve doğruyu görmesinin getirdiği korkudur. Servetlerin sömürüldüğü bir ortamda yaşayan kimsenin hak sahibine hakkın verilmesinden korkmasıdır.

Hizb-ut Tahrir, içerisinde insanlık için mutlu ve müreffeh bir hayatı barındıran eksiksiz medeniyet projesini dünyaya taşımaktadır. Onlara, insanın kanını emen, onlara zulmeden, servetlerini yağmalayan kapitalizm zulmünden, sıkıntısından kurtulmanın tek ümidi olan Hilâfet projesini taşımaktadır... Hizb-ut Tahrir beşeriyetin yolunu aydınlatacak, kanlarını ve servetlerini koruyacaktır... Hilâfet, hidayeti ve hayrı yayması için evlatlarına bir yakınlık sunmaktadır... İnsanların veya hayvanların haklarından herhangi bir şey eksik kalmaksızın semanın şeriatının adaletli gölgesinde insanlık emin ve huzurlu bir hayattan faydalanmadıkça, Hilâfet derdi sakinleşmeyecek, durum istikrar bulmayacaktır. O insanlığın kapitalizm hastalığına yakalanmasından sonra bu ümmetin ve dünyanın ümidi olan, bu karanlık gecede hidayet meşalesinin tutuşturulacağı bir boşluğa sahip olan Hilâfet'tir.

ÜMMETİ HİLÂFET PROJESİNE HAZIRLAMAKTA HİZB-UT TAHRİR NEREYE ULAŞTI

Rasûlullah *SallAllahu Aleyhi ve Sellem*'in bina ettiği projenin itaatsizlikle hatıralardan silineceği sözü hak olmuştur. Varlığı ve hayatıyla bir kalkınma projesine ait bir hareketi ümmette yeniden geri döndüren kimsenin kerameti hakkındaki söz de hak olmuştur. Yenilemeye ehil olma hususunda Rasûl *SallAllahu Aleyhi ve Sellem*'in metodunu takip eden kimse için de söz hak olmuştur. Bunu bina eden kimseye Allah rahmet etsin ve ihsan ile onun yolunu takip edenlerden Allah razı olsun.

Ümmetin bugünkü yolcuğu, Rasûlü *SallAllahu Aleyhi ve Sellem*'in binasını kurduğu esaslara, desteklere göre Rabbinin şeriatı ile ümmete liderlik eden Hizb-ut Tahrir'in yolculuğudur. Bu destekler şu hususlar üzerine kuruludur:

1- Ruhî siyasi akide olması itibarıyla İslâm akidesi sadece bir bağdan ibaret değildir. Bilakis hayatın temelidir. Hayat bunun içindir ve kişi bunun uğrunda hayatını harcar. İnsanın bu hayat-taki varlığının anlamını ve nereye gideceğini açıklayan bir çözüm olan, insanın büyük düğümünü çözen külli bir düşünce olması itibarıyla İslâm akidesi, hakikati hakkında bilinçli olmayı gerektirir. Kendisinden hayata ait nizamların çıktığı, amellerin ölçüsü ve hayatın gayesini oluşturan fikri kaide olması itibarıyla dünya ve ilimlerinin tümü bunun üzerine bina edilir. Şekline ve organlarına varıncaya kadar anayasanın esası, kanunların ve hüküm maddelerinin tek kaynağı olması itibarıyla fikri liderliktir. Dünyevi inançların tümü ona boyun eğer ve onunla çürütülür. Hak ve hakikat odur ve onun dışındakiler batıldır. O, nuruyla tüm dünyayı mutlaka aydınlatacak olan hidayet meşalesidir. Akide bu esasa göre alınır. Bu asıla göre Nebi *Aleyhi's Salatu Ve's Selam*

İslâm Ümmeti'nin ve İslâm Devleti'nin çekirdeğini oluşturan sahabe kitlesini kurdu. Allah *Azze ve Celle* şöyle demektedir:

فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا

“...Kim benim hidayetime uyarırsa o (dünyada) sapmaz ve (âhirette de) bedbaht olmaz. Her kim de zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır.” (Taha 123-124)

“Hakikaten size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) geldi.” (Maide 15)

2- İslâm ideolojisini tatbik etmenin tek metodu olması itibarıyla Hilâfet, bir bütün olarak dini kaim kılan farzların tacıdır. Müslümanların tüm işleri Hilâfet’le görülüp gözetilir. Onların topraklarını korur, tek devlet içerisinde tek ümmet yapar. Adaleti uygulayan, hakkı yayan ve insanların Allah’ın dinine grup grup girmesine vesile olur. Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size İslâm’ı (din olarak) rıza gösterdim.” (el-Maide 3)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

“Şüphesiz biz sana kitabı hak ile indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin”

(Nisa 105)

3- İslâm’ın taşınmasının şer’î metodu olması itibarıyla cihad, devlette daveti taşımanın tek metodudur. Ancak geride kalan üsluplar ve araçlar bunun yerine geçmez ve cihadın alternatif olması da doğru değildir. Allah *Azze ve Celle* şöyle buyurmaktadır:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle (inanmayanlarla) **savaşın**” (et-Tevbe 29)

İbni Ömer *RadiyAllahu Anh’dan*, Rasulullah *SallAllahu Aleyhi ve Sellem* buyurdu ki:

أَمُرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَجَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

“İnsanlar, ‘kesinlikle Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah’ın Rasûlü’dür’ deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Salâtı (namazlarını) ikame eder ve zekâtlarını verirler. Bunu yaptıkları takdirde İslâm’ın hakkı ile canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Hesapları da Allah’a aittir.” (Müttefekun Aleyh. Lafız Buhari’nin lafızdır.) Bu

devasa cihad görevi harp siyaseti esasına göre sanayileşme siyasetinin uygulanmasında devletin omuzlarına büyük sorumluluklar yüklemektedir. Devlet ve ümmet bu risalet için vardılar. Bu risalet ise ancak cihad ile yaşar. Cihad bu risaletin havası, suyu, varlık sebebi, gücünün sırrı ve hareketinin kaynağıdır.

İşte bu üç dayanak; Akide, Hilâfet ve Cihad, partinin projesi olan ümmet içindeki varlık bulan pratik meyvesidir. Zira parti, hedefini birleştirip hareketini İslâmî hayata ve cihad ile risaleti taşımaya yönlendirmek için ümmetin görüşlerini, düşüncelerini, hükümlerini ve duygularını birleştirmeye çalışmaktadır.

Kâfirler, askeri konularda uzunca bir zamandır devlet ve ümmet olarak Müslümanlara galip oldular. Ümmet ve devlet zaferden zafere koşuyordu. Müslümanların vücutlarında gizli olan bu sırların onun gücü ve zaferinin sebebi olduğunu kavradıklarında Akide’ye, Hilâfet’e ve Cihad’a yönelik iğrenç hücumlarını başlattılar. Müslümanları yok etmeyi hedefleyen fikri, kültürel ve misyoner saldırıları hayatlarındaki bu üç esasın yıkılması üzerinde odaklaştı.

Akideye yönelik saldırıları, onun canlılığını boşaltıp dini hayattan ayıran ruhi, vicdani ve miras esaslı bir akideye dönüştürmeyi hedefledi. Öyle ki Müslüman bir kimse mudarabe şirketi ile anonim şirket arasındaki farkı anlayamaz duruma geldi. İnsanların bankalarda yığın hale gelmesinde bir kusur görmedi. Cihad nağmelerini duyması ve şer'î hükümlere göre hüküm vermenin ortadan kaldırılması onu rahatsız etmedi. Fakat bunun yanında kürsüde siyasetten bahseden kimseyi garipserken yöneticilerin ömürlerinin uzun olması için dua edenlere şaşırmadı. İşte böylece Rasul *SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e* inen ve sahabe tarafından hakkı verilen İslâm'ın garip bir hale geldiğini görmediler... Aki-denin canlılığını, hayatta ve nesildeki etkisini işte bu şekilde kaybetmesi istendi. Akide açısından durum budur. Bir ideoloji olarak yani hayatın bütün hususlarına taalluk eden hükümlerin kaynaklandığı bir akide olması açısından İslâm, Allah'ın lûtfu ile değerli bir hayatı tekeffül eden nizamlar ve çözümler mesabesindedir. Sömürgeci kâfirler nizamlarına alternatifler koymaya, düşüncüyü vurmaya, metodunu tahrif etmeye, noksanlığı ve fazlalığıyla aklı önemsemeye, İslâm olarak yok edemedikleri bir hususu sulta sahipleri tarafından kuşatılmış olan az bir dünyalık karşılığında dinlerini satan âlimler ve hocalar tarafından yok edilmesine hırs gösterdiler. Bütün bir cüretle özgürlüklere ve dinin hayattan ayrılmasına yani laikliğe çağrıda bulundular. Emri bi'l marufu ve nehyi ani'l münkeri yasakladılar. İslâm davetini taşıyanları, yöneticileri sorgulayanları veya ihanet planlarını açık edenleri veya ümmete karşı hazırlamış oldukları oyunları boşa çıkaranların birçoğunu öldürdüler, hapsedtiler ve işkence ettiler. Nihayetinde en önemli kürsülerde faizin veya az miktarda içki içmenin veya anonim şirket hisselerinin borsada satılmasına veya şeriat tarafından konulan ceza kanunlarının beşer tarafından konulan ceza kanunlarıyla değiştirilmesini helal kıldılar, Yahudilerle barış yapılmasına cevaz verdiler.

Varlık dünyasında İslâm'a hayatiyet kazandıran tek uygulama metodu olması itibarıyla kâfirlerin Hilâfetten ne kadar çok nefret ettikleri büyük bir hakikattir. Zira Hilâfet Müslümanlardaki izzet ve kuvvet sebebidir. Bu sadetten olmak üzere dönemin İngiliz dışişleri bakanı **Curzon** Hilâfet'in yıkılmasının ardından şöyle diyordu: ***"Bugünden sonra kesinlikle var olamayacak olan Türkiye'yi yok ettik... Zira iki hususla; İslâm ve Hilâfet'le temsil edilen kuvvetlerini yok ettik."*** Doğruluğu hakkında Müslümanların güvenini sarsmak için batılı düşünürler tarafından ceza hükümlerine dil uzatılmış, saldırılmıştır. Hırsızlık yapmanın elinin kesilmesi ve zina edenin recmedilmesi insan haklarına tecavüz olarak vasıflandırılmıştır. Aynı şekilde İslâm'dan dönen kimsenin öldürülmesi hakkında da aynı şeyi söylediler. Çok evliliği kadının imtihanı ve kadınların haklarına saldırı olarak vasıflandırdılar.

Cihada gelince: Cihadı vahşet, insanların sınırlarının ve saygınlıklarının çiğnenmesi olarak vasıflandırdılar. Risaletin kendisi ile dünyaya taşındığı ümmetin ve devletin cihadından sadece nefis savunması halindeki ferdî cihada veya küçük toplulukların cihadına taşıyarak âlimler topluluğundan bir kısmının saptırılması yoluyla cihad mefhumunun küçültülmesine hırs gösterdiler. Risaletin dünyaya taşınmasının tek metodu olarak cihadın İslâm'la irtibatı Hizb-ut Tahrir dışında hiçbir kimsenin dikkatini çekmemiştir. Bu sorunları tümüyle hatalardan arındırmış ve bu husustaki hak ve hakikat açıklanmıştır. Cihad hakkında savunma yapmamış bilakis bâtılın üzerine atılan bir nur ve hak olarak taşımıştır. Müslümanların zihinlerinde cihad ve İslâm devletine ait siyretin yerini bulmasını istemiş, hakkındaki hükmü belirtmiş ve hiçbir kimseden çekinmeden reddetme gücünü ona iade etmiştir. Ayrıca Hizb, kendisinden ayrılması caiz olmayacak bir şekilde Allah'a davetin gereklerinden olduğunu beyan etmiştir. Cihad sadece cihadın zatına ait bir proje değildir. Bilakis İslâm'ın

yönetime ulaşmasının sonra da İslâm davetinin dünyaya taşınmasının önünde bulunan maddi engellerin izalesi için vardır.

Hizb-ut Tahrir'in yolculuğunda İslâm ümmeti Allah'ın lûtfu ve tevfiğiyle zor, uzun bir dönemi kat ederek bu süreçte İslâm için övülmeye değer bir dönemece girmiştir. Ümmetten vatancı veya milliyetçi veya mezhepçi veya ırkçı cahili çağrılarının tümünü koparıp almıştır. Müslümanlara akide ile olan bağlantılarını yeniden kazandırmış ve onları Endonezyalı bir kimsenin Çeçen, Filistinli, Iraklı, Afganistanlı ve Somalili bir kimsenin yarısından dolayı öfkelendiği, İslâm ümmetinin tümünü tek bir adamın duyguları gibi bir duyguya sahip olduğu bir hale getirmiştir... Şamlısıyla, Yemenlisiyle, Mısırlısıyla, Faslısıyla, Arap olanı ve olmayanıyla bütün Müslümanların topraklarında aynı öfkenin var olduğu, yok olma, koparıma zamanları gelen yöneticiler dışında hareketleri arasına hiçbir şeyin girmediği bir hale getirmiştir.

Evet, akidenin nuru ve hayatiyeti Müslümanların akıllarına ve kalplerine dönüş yaptı. Müslümanlar, kapitalist ideolojiye alternatif fikri liderliğin dönmesini şiddetle özler, arzu eder olmuşlardır. Dünya üzerinde akideleriyle övünmeye başlamışlardır. Endonezya'dan Fas'a, Pakistan'a, Filistin'e ve Lübnan'a varıncaya kadar mushafı şerife ve Muhammed *SallAllahu Aleyhi ve Sellem*'e kadar uzanan ihanet hakkında Hizb-ut Tahrir tarafından veya diğer Müslümanlar tarafından düzenlenen protestolarla Müslümanların öfkelerini ifade etmeleri, Müslümanların ne kadar yandıklarına ve akidenin nefislerini ne kadar harekete geçirdiğinden başka bir şeye delil değildir. Müslümanların yöneticilerinin engellemeleri olmasaydı şüphesiz ki Müslümanların tepkileri daha kuvvetli ve ciddi olurdu. Zira günümüzün Müslümanları yüce ideolojilerini ne kadar anladıklarını ortaya koymaktadırlar. Nizamları zulmün, haksızlığın, fakirliğin ve baskının sadece Müslümanlardan değil, tüm dünyadan kaldırılmasının kefilidir. Gerçek şu ki günümüzdeki kapitalist ekonomik nizamın bıraktığı fakirlik beşerin

daha önce duymadığı ve görmediği bir haldedir. Sosyal çöküntü, rezil kötülükler, nesebin kaybolması, her alanda insanlık değerinin düşmesi gibi hususların tümü, Müslümanları İslâmî nizamlarının ve uygulanması halinde yapacağı fikri yücelik, ekonomik parlaklık, güven ve huzurun büyüklüğü ile övünen tek bir adamın kalbi haline getirdi. Hizb-ut Tahrir'in gösterdiği örnekler, yaptığı uyarılar ve müjdelere, ister Müslümanlar arasındaki bağlar cihe-tinde olsun, ister içinde yaşadıkları nizamlardan dolayı olsun, isterse hallerindeki istikrar ve çevresindeki huzurları bakımından olsun Müslümanları etrafında toplamıştır. Müslümanlar arasında konuşmalarında, toplantılarında, yolculuklarında her türlü birlik-teliklerinde ve ülkelerinde, üzerinde icmâ etmiş oldukları şu ifadeleri kullanır hale gelmişlerdir. اللهم ولنا الصالحين كعمر بن الخطاب الدين "Allah'ım! Bize Ömer bin el-Hattab ve Salahaddin gibi salihleri nasib et", اللهم أعز دينك "Allah'ım! Dini izzetlendir", اللهم أرحنا من هذه الأنظمة "Allah'ım! Bizleri bu düzenlerden kurtar", اللهم أعزنا بالخلافة "Allah'ım! Bizi Hilâfet'le onurlandır", والله ليس لنا إلا هذا "Onu ilan ediniz ve bizi kurtarınız" أعلنوها وأريحونا الدين "Allah'a yemin olsun ki bize bu dinden başka yol yoktur."

Günümüz insanların hizbe ve davetinin geleceğine bakmaları, artan bir şekilde çevresinde toplanmaları ümmetin aynı yöne, düşünceleri ve gayesiyle Hizb'e yöneldiğine işaret etmektedir.

Müslümanlar arasındaki hazırlık hali, kararlılıkları, Hilâfet için çalışanlar etrafında toplanmaları, gözlerin onlara dikilmesine ve İslâm nizamının doğrudan tatbik edilmesini görüp gözeteneri, liderleri ve bütün yönleriyle dünyayı çöküntü içinde bulunan dünyadan kurtaracak Hilâfet'in geri dönmesini sağlayacak olan pratik merhaleye geçiş için içlerinde gizli bulunan gücü pekiştirdi. Müslümanlar hakkında kâfirlerin farkına vardığı bu hakikat,

Hilâfet'in geri gelmesi halinde bu ışık halkasının kendileri için bir ölüm, acı ve keder olacağını içeren açıklamalar yapmalarına neden oldu. Araştırma merkezlerinin nasıl alarm durumuna geçirildiğini hepimiz görüyoruz. Hilâfet'in geri gelmesinin, ümmetin ona kavuşmasının kaygı verici, korkunç bir bekleyişin söz konusu olacağını dolayısıyla ciddi bir şekilde ve acilen bunun tedavi edilmesi, çözüme kavuşturulması için hepsi ittifak ettiler. Bu yaklaşım onlarda üç türlü çözümü gündeme getirdi:

1- Müslümanlara ve ülkelerine yönelik iki yönlü genel bir savaşı ve seferberliği ilan etmek. Bunlardan **birincisi**; Irak, Afganistan ve Somali'de görülen askeri yöndür... Bunun nedeni zamanından önce büyük çaplı askeri yığınak yapmak, askeri üsleri yerleştirmek, sürekli olarak kuvvetlendirmek ve askeri gözetlemeler için önemli bölgelerin Körfez ve Asya gibi taksimatını yapmak. **İkincisi** kültürel ve fikri yöndür. Bununla gelecek nesli yıkıp mahvetme ve fikirlerin çatışmasında umutsuz bir çaba içinde bırakmak için ictimai nizamı bağılılığı tahrip etme girişiminde bulunmaktadır. Eğitim metotları, özellikle de ailenin yok edilmesi ve Müslümanlar içinde rezilliğin yayılması için kadının feminist olmaya kışkırtılması gibi Amerika tarafından liderlik edilen birçok fesat alanlarında bir tırmanış gerçekleştirmek. Bu konu ile ilgili olarak uydu ve internet üzerinden her türlü araçların önündeki alanı açmak. Hizb-ut Tahrir'in hareketinde ümmetin varmış olduğu nokta bu karşıt savaştaki delillerdendir. Bu konuda sayılamayacak kadar çok örnek vardır. Hayatımızdaki günler içinde bilakis saatler ve anlarda bunun örnekleri vardır. Bu durum Müslümanlar tarafından meydan okumanın çoğaltılmasına ve karşılık vermenin sürekliliğine muhtaçtır. Kâfir batının önermiş olduğu her türlü verem ve tehlikelere, ümmetin hayra ve Hizb-ut Tahrir'le hedefine ulaşmasının önündeki engellere karşı hizbin ortaya koymuş olduğu faaliyetlerin devam ettirilmesi gerekmektedir.

2- Hilâfet projesindeki öncülüğü ve ihlâs ve sıdk içeren her hareketiyle başında Hizb-ut Tahrir'in yer aldığı İslâmî hareketlerle savaşmak. Onların ifadeleriyle (aşırı), (reddedici) ve (gerici) düşünceye karşı eğitimi amaçlayan maddi, manevi ve fikri takipleri gerçekleştirmek için radyo ve televizyon konferanslarını, kongrelerini, derslerini, konuşmalarını, panellerini ve oturumlarını gerçekleştirdiler. Bunların tümü ümmet ile değişim ve kalkınma meydanında ona liderlik edenler arasında nefreti var etmeyi amaçlayan ümitsiz girişimlerdir. Allah yolundan engellemek amaçlı bu projelerinde çoğu kere kötü âlimleri kullandılar. Ancak Nebilerin mirasını taşımaya ehil olmayan kimseler bakımından bu garip bir şey değildir. Rasûlullah *SallAllahu Aleyhi ve Sellem* şöyle buyurdu:

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَثُوا الْعِلْمَ،
فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

“Âlimler, Nebilerin vârisleridir. Şüphesiz Nebiler miras olarak dinar ve dirhem bırakmamışlar, ilim bırakmışlar. Kim o ilmi elde ederse çok büyük bir nasip elde etmiş olur.” (Süneni Ebu Davud: Kitabı'l İlim, Hadis No: 3175) Bu kimselere ancak Allah'ın öfkesinden korkmalarını söyleriz. Şüphesiz ki tercih etmiş olduğunuz bu dünyanızla ahiretinizi kararttınız, dünyanızı düzene koyup imar ettiniz. Şehitler mertebesine ulaşanlardan olmanız için ümmetinizin adamlarına katılıp, beraber olup izzetinizin koridorlarında yer almanız gerekirken sivrisineğin kanadı kadar dahi değeri olmayan dünyanıza meylettiniz. Bunların yanında bir de Hizb-ut Tahrir'in sesini, haberlerini, gerçekleştirdiklerini, beş kıta üzerindeki kalkınma projesinde ümmeti harekete geçiren kapsamlı hareketlerini engellemeyi hedefleyen medya ambargosu var. Bütün bunlara rağmen, etrafında medya ambargosu kurmak isteyenlerin, hedefine ulaşmasından korktukları için hızını yavaşlatmak ve yapabildikleri kadarıyla boşa çıkarmak

isteyenlerin başarılarına engel olmak için medya büroları, medya temsilcileri ve resmi sözcülerinin ismiyle bıkmak yorulmak bilmeyen girişimlerde bulunmuştur. Burada projesinde ne kadar mesafe kat ettiğine işaret vardır. Onlara karşı yardımcı Allah'tır. Şüphesiz ki Allah Subhanehu en hayırlı yardımcıdır.

3- Hilâfet projesini vurmak için ılımlı İslâmî hareketleri kullanmaya çalışmak. Bu hocalar İslâm'ın varlığı için yönetimde yer aldıkları hilesiyle Müslümanları aldatmak istemektedirler. Bakan olmak isteyenler bakan oldular, şurada ve burada yönetime girdiler, dalkavukluk yaptılar parlamentoya girdiler. Böylelikle batı kaynaklı bir girişimle Müslümanların çalışma sahalarını parçalamak, kâmil İslâmî yönetim olan Hilâfet'in dönme zarureti üzerinde Müslümanların ittifaklarını vurmak istediler. Adıyla ve sanıyla, organları ve kurallarıyla Hilâfet bir yönetim sistemidir. Gecesini gündüzüne katmış Hizb-ut Tahrir içlerinde var oldukça Hilâfet düşüncesini vurmak isteyen kâfirlerin projelerinin başarılı olması ne kadar da uzaktır. Tek bir adamın kalbi gibi olması için ümmette sürekli uyanıklılıkla, devam etmekte olan şuurla taşımak suretiyle onlara hiçbir fırsat ve vesile bırakmayacaktır. Oysa kâfirler; sakal ve sarıkla örtülü olsa bile, mihrapta duran bir kimse olsa bile onların oyunlarını boşa çıkaracak olan bu ümmetteki asaletin ve hayırhahlığın farkında değildirler. İçlerinde Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan, zorba bir zalim karşısında kaşını dahi kaldırmayan hak adamları var oldukça ümmet önceden yutduğu bu yemi ikinci defa kesinlikle yutmayacaktır. Bütün bunlar bu temiz ümmet için bilakis tüm dünya için hayrı murad eden Allah'ın lûtfu ileler.

Hizb-ut Tahrir, İslâm'dan sürekli olarak kültür üstüne kültür aldı. Bu süreçte Ebu Bekir es-Sıddık'ın hikmetini, Ömer'in kararlılığını, Osman'ın yumuşak huyunu, Ali'nin fetanetini, (Allah onların hepsinden razı olsun) Ömer b. Abdülaziz'in adaletini, İbnü'l Müseyyeb'in istikametini, el-İzz b. Abdüsselam'ın cesare-

tini, Şaffî'nin ilmini... (Allah onların hepsine rahmet etsin) geri getirecek olan bu ümmetin toprağına devlet ve yönetim adamlarını yetiştirecek tohumları ekti. Böylece ümmetin nabzı yeniden atmaya ve kalbi yeniden çalışmaya başladı.

Hizb bugün yaymış olduğu hayra, açıklamış olduğu İslâmî fikre ulaştı. Müslümanların topraklarında onu destekleyenler var oldu. Dünyanın dört bir yanında onunla çalışan birlikler toplandı... Bu mübarek gayretler takdir edilmiş bir iş için birleşti. Allah'ın izniyle yakın bir zamanda Hilâfet muktedir olacaktır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır:

“**Allah emrine galiptir. Ancak insanların çoğu (bunu) bilmezler.**” (Yusuf 23)

Allah'ın lûtfu ile hizbin belirlemiş olduğu şu andaki yoğunlaşma merhalesini ümmetin İslâmî hayatı yeniden başlatma hedefine ulaşmasıyla sınırlandırdı. Önceden netleşmeyen görüşlerin netleştiği, mutmain kılan bir çözüme kavuştuğu görüldü. Davet sancağı içtihad için taşındı. Usulde telifler yapıldı, içtihad metodu benimsendi. Fıkıhta, tefsirde ve hadis ilimlerinde ümmeti büyükler siyretine döndürecek başarılı âlimler çıkardı. Ümmet ve devlet için Allah'ın izniyle siyretine döndürecek planlar çizdi. Bu plan fikri mücadele meydanında var olan iki ideolojinin, sosyalist ve kapitalist ideolojinin hezimete uğramasıdır. Siyasi uyanıklılığıyla Hizb ümmeti korumuş, ümmet üzerinde oynanan oyunları, tuzakları açığa çıkarmış ve gelecek olanlarına karşı uyarıda bulunmuş, ümmetin gerçek çıkarlarını benimsemiş, devletlerarası ilişkilerin yapısını ve ajanları arasındaki irtibat zincirlerini açığa çıkartmış, onlardan kimin yöneticilerden ve kimlerin de siyasi ve fikri ortamlarda olduğunu belirtmiştir. Hizb ümmete en büyük katkıyı sağlamış, İslâm'ın tatbikatında sağlam ve kuvvetli ayaklara sahip bir omurga üzerine oturması için devleti kuşatan bilinçli erzaklara sahip dosyaları hazırlayarak ümmetin devletlerarası

ilişkilerde kendini çevreleyen hususları idrak etmesini sağlamıştır.

Allah'ın lûtfundan olan güç, tecrübe ve uzmanlıkla Hizb, bütün güç ve güvenle bu göreve ehil oldu. Bu hayrı bir araya getiren parti bunu ancak ümmetin sadağında bir araya getiriyor. Parti bu ümmetten bir parçadır ve onunla beraberdir. Ümmetle birlikte ümmetin şerefi, görkemi gerçekleştirilir, en aşağısından en üstününe kadar ümmet hesabına çalışır. Hizb işin öncesinde ümmet için sadık idi. En zor şartlarda Allah *Subhanehu ve Teâlâ*'nın lûtfu ve tevfiğiyle açılıncaya kadar kapının kendisine açılması için toplumun kapısını çaldı. Bugün parti ümmeti Allah'ın vadine hazırlıyor ve yol gösterici ehlini yalanlamıyor. O'nunla şekillendiriyor ve Rabbinin va'dine hazırlıyor. Şu anda yönetimin ve devletin kapısını çalıyor. Her an hizbin eliyle zaferi nasib etmesi için Allah'a yalvarıyor. Ta ki başladığı bu işi Allah onun için tamamlasın. Bugün o, geçen her günden daha fazla Allah'ın vadine güveniyor. O, her sebebe sarıldı, hayır sahibi hiçbir insanın kapısını terk etmedi, kapısını çaldı ve çalmaya devam ediyor. Okuyan, işiten ve oturan herkes buna şahit oldu. Ya koştu ve yardımlaştı ya da kaçtı ve inatlaştı. Ne mutlu yardımlaşana ve ne yazık inatlaşana. Allahu Teâlâ'nın izniyle hayır saati yaklaştı. Şu anda buna cevap verenle daha sonra cevap veren ve oturan her kimse ile oturmaya razı olan arasında dağlar kadar fark var. Allah *Azze ve Celle* şöyle buyurdu:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا
مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“İçinizden, fetihten (Mekke fethinden) önce (Allah yolunda) infak edenler ve savaşanlar, (diğerleri ile) bir değildir. İşte onların derecesi, sonradan infak edenlerden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah, hepsine

de en güzel olanı (cenneti) va'detmiştir. Ve Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (el-Hadid 10)

Şüphesiz ki şer son sınırına dayandı. Allah'ın izniyle dönüştü. Şüphesiz ki hayır da asrının başındaki sınırına ulaştı. Allah'ın kudreti ve dilemesiyle çok parlak bir geleceğe yaklaşmaktadır. Herkes bizim kesinlikle hiçbir kimseyi baştan çıkarmadığımızı, dosdoğru olduğumuzu ve bütünüyle Allah'a boyun eğdiğimizi ve bununla iftihar ettiğimizi biliyor. Bizim vaadimiz Rabbimizin vaadidir. Biz Hilâfet bineğine bindik. Bu konuda tartışacak kimse var mı? Şüphesiz ki Hilâfet, sadık bir va'ddir ve çalışanlar için Allah'ın hayır va'didir. Mümin kullarına ikramıdır. Hangi va'd bundan daha hak ve daha doğrudur?! Öyleyse gelecek günlerin gerçek günler olması için bütün gayretler Hizb-ut Tahrir etrafında toplansın. Cahiliye günleri ve ölümü ile İslâm'ın günleri ve izzeti arası tümüyle birbirinden ayrılsın. Allah *Azze ve Celle* şöyle buyurdu:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Allah, içinizden iman edip de güzel güzel amel (ve hareket) de bulunanlara yemin ile va'd etti ki kendilerinden evvel gelenleri nasıl (kâfirlerin) yerine getirdi (hakim kıldı) ise onları da yer (yüzün) de muhakkak (müşriklerin) yerine geçir (ip hükümran ede)cek, onlara kendileri için beğendiği dini (İslâm'ı) her halde payidar kılacak, onların korkularını (üzerlerinden kaldırdık)dan sonra (hallerini) katî bir eminliğe çevirecektir. (Tâ ki) onlar (bu güvenlik içinde) bana ibadet etsinler, bana hiçbir şeyi ortak tutmasınlar. Kim bundan sonra nankörlük ederse artık onlar fasıkların ta kendileridir.” (en-Nûr 55)

Allah *Azze ve Celle* şöyle buyurdu:

وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا

De ki: “Olması belki yakındır.” (el-İsra 51)

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.

والله من وراء القصد والحمد لله رب العالمين

